

Vill du vara med och skapa hopp?

Svenska kyrkans internationella arbete stödjer aktivt humanitära insatser över hela världen. Vi låter Erik Lysén som är chef för detta arbete ge sin syn på vår kyrkas uppdrag ute i världen: ”En av de största utmaningarna i vår tid är att hålla hoppet vid liv. Bilderna från olika katastrofsituationer i världen passerar in i och ut ur vårt medvetande. Omfattningen av krigens och naturkatastrofernas effekter är så stora att de blir abstrakta: närmare 70 miljoner människor är på flykt och 135 miljoner är i behov av humanitärt stöd. Men just för att siffrorna är så ofantligt stora är det viktigt att inte fastna i ”helikopter-perspektivet”.

Med det uttrycket tror jag Erik menar att vi som läser dessa siffror kan tappa fokus och få känslan: ”Vad hjälper det att lilla jag ger några slantar?! Behoven är ju enorma, vad hjälper en krona eller 2?”

Jag som arbetar med att samla in pengar på olika sätt har istället ”Tänk vad 1 krona kan göra skillnad-perspektivet”. När jag står utanför affären och skramlar med min insamlingsbössa så brukar jag säga högt till alla som passerar förbi: ”Skänk 1 krona – om alla i landet gav 1 krona i min lilla bössa då skulle den fyllas med 10 miljoner! Vad tung den skulle bli och tänk hur mycket hjälp den skulle kunna åstadkomma!”

Alla som hör mig förstår min poäng och vi ler ofta mot varandra, för vi känner till frasen *många bäckar små gör en stor å*. Och det tror jag du också gör. För mig handlar det om att se det stora i det lilla. Vi lever våra liv i vår värld, på vår plats på jorden och samtidigt är vi väl medvetna om att vi delar samma himmel och samma mänskliga rättigheter med många fler på vår utsatta jord, just nu, när du läser mina ord.

Visste du att Svenska Kyrkan är medlem i en global organisation som heter ACT-alliansen? 2010 bildades denna allians som består av över hundra organisationer med kyrklig bakgrund och är **en av världens största biståndsallianser**. ACT står för Action by Churches Together, och betyder kyrkor tillsammans i handling. Tack vare detta samarbete kan vi agera snabbt vid katastrofer, arbeta effektivare inom långsiktigt utvecklingssamarbete och tillsammans ha en starkare påverkansröst. Genom kyrkornas nätverk blir Svenska Kyrkans insatser effektivare och mer slagkraftiga än om vi arbetar på egen hand. De många lokala kyrkorna och organisationerna i ACT-alliansen kan språket i landet, känner kulturen och har god kunskap om de faktiska behoven på plats.

Svenska Kyrkan är alltså en aktiv partner i denna världsvida biståndsallians. Vår fasteinsamling far vidare in i en värld som behöver kloka stödinsatser som gör skillnad och skapar hopp. Vill du vara med och skapa hopp? I Brukskyrkan finns fastebössor på borden. Annars söker du upp mig och lägger din slant i min fastebössa. Välkommen att vara med och skapa hopp i årets fasteinsamling, som pågår fram till Palmsöndagen den 14 april.

Här får du viktiga siffror att sända din krona till:

Postgiro: 90 01 22-3

Bankgiro: 900-1223

Swishnr: 9001223

Li Lundberg, präst i Västanfors Västervåla församling
epost: li.lundberg@svenskakyrkan.se