

# Vem styr teknologin?

Det känns att det börjar bli lite kallare, vissa dagar, men fortfarande gäller sommartid... Som igår då jag satt jag och åt min lunch i riktig god varm septembersol. Och inne i klockverken tickar fortfarande ”sommartiden”. Solljuset har börjat ändra sig. Enligt en tidningskälla har solljuset minskat med fem timmar och två minuter sedan sommarstolståndet. (Kan det verkligen stämma?) Det är roligare att tala om när ljuset växer... Men vi lever i växlingarnas land, fortfarande talar vi om de fyra årstiderna som Vivaldi har skrivit så vacker musik om. Har du lyssnat på den musiken någon gång? Gör det!

Jag satt med några äldre människor på ett fint konditori häromdagen och vi samtalande om tidsandan. Kanske gjorde vi det för att vi hade lyssnat på högläsning av en text ur 2012 års jubilar August Strindbergs drama ”Mäster Olof”. Vår vän som läste högt kan verkligen konsten, varje stavelse betonar han med eftertryck och samtidigt förmedlar han en härlig ord-upptäcker-glädje! Det är en fröjd att ha en vän som älskar att läsa högt. Jag vet att man läser för de små och för unga skolbarn men varför slutar vi vuxna med denna fantastiska upplevelse? Varför finns det inga högläsningsscaféer här i Fagersta? Någon sa att vi har flest pizzerior i världen, på liten areal? (Det tror jag inte är sant!)

Tillbaka till konditoriet. Efter vår högläsningstund följde ett samtal om hur vi har det som människor idag. Mina äldre vänner tyckte alla tre (två män och en kvinna) att det har blivit så märkvärdigt att vara människa. ”Det är ju i alla fall så mycket som är som förr. Vi är ju människor och vi behöver samma saker som när vi växte upp. En bra barndomsmiljö, bra mat, skola och förstås ett arbete. Vi var nöjda och vi lekte mycket med varandra. Och förr gick vi ofta hem till varandra och hälsade på. Vi pratade med varandra.”  
Ja, ni hade inte den här saken sa jag och pekade på min mobil som låg på laddning på golvet bakom vårt bord. Svaret kom snabbt: ”Nej, den klarade vi oss utan.”

Idag påverkar den nya tekniken vårt sätt att prata med varandra. Det har öppnats många nya kanaler, nya medier, genom den nya tekniken. I november kommer ett viktigt val i USA som kommer att påverka världen i övrigt. Där används ny teknik för att påverka väljarna. Informationen kommer direkt in i de små smarta mobilerna och mobilägaren har möjlighet att direkt reagera och agera.

En fagerstakänd affärsrebell, nu död sedan 2002, har formulerat sin syn på hur teknikens makt fungerar:

1. Först har vi en person med en idé.
2. Pengar slår idéer. Banken eller Storbolaget bestämmer om idén kommer att utvecklas.
3. Politik är pengar. Politiken sätter gränserna för vilka idéer som får styra samhället.
4. Men... teknologin slår politiken...

Man kan fundera över vad/vem som styr teknologin? Vad tror du?

*Li Lundberg, präst i Västanfors Västervåla församling*  
li.lundberg@svenskakyrkan.se