

Våra nya religioner nr 20

## Näthångla

För många år sedan hade vi i Norberg en queerfestival. Deltagarna kom från de stora sammanhangen i storstäderna. Nästan alla hade färgat hår i rött, blått, lila, grönt eller rosa. Om inte de svarta kläderna hade nitar så hängde det läder med nitar över större delen av kroppen. Det vi fick se var att deltagarna stod i centrum och hånglade med varandra oavsett kön. När Dagens Nyheter kom och gjorde reportage vittnade deltagarna om hur illa de blivit behandlade av ortsborna. Vi hade stirrat på dem som om de var ufon, gubbarna var äckelgubbar, och kärringarna var jordens moralister. Det blev ”ett vi och ett dom” i artikeln. Deltagarna var representanter för framtiden. De var fria varelser, fria att välja kön och fria att älska på vilket sätt de än ville. Vi ortsbor var de bakåtsträvande som inte fattade ett dugg gällande utvecklingen och stod därför utanför vad som är i tiden. Lokalbefolkningen blev stämplad med idiottiteln i pannan. Tack för det. Nu har queerfestivalens eldsflammar flagnat och det finns inte ens aska kvar. Nu ska vi inte stå i gathörnen och hångla utan vi kan hångla på nätet istället, när vi vill och hur vi vill. Alltid är det någon som är vaken och kan svara oss. Annars går det bra att gå in på nätet och köpa något. En ny säng, kanske? Därefter kan vi alltid åka till den lokala möbelaffären och prova sängen, sen åka hem och beställa den via nätet och få den hemkörd. Vinsten är 400 kronor idag, men i morgon? Våra lokala butiker håller på att förvandlas till ”visningsrum” ja, det heter så på svenska. Om vi nu skall följa våra *egon* så kan vi tjäna 400 kronor idag, men inte i morgon. När de lokala butikerna gjort konkurs så får vi åka sexton mil för att nå köpcentrum. Det tar hela dagen vilket inkluderar hamburgare för alla.

Som sagt, det tar tid och pengar ifrån dig och dina 400 kronor plus har omvandlas till 800 minus. Förmodligen kommer du att svära och förbanna näthandeln i framtiden då det visat sig att du fått fel skruvar, och att monteringsdelar och reservgrejer inte finns att få tag på fast du försökt.

Har du glömt, att du fick sitta och vänta i telefon på plats 48 i kön och att det tog dig 58 minuter att genomföra telefonsamtalet? Utan resultat och utan någon att skälla på. I en lokalbutik kan du skälla på någon. Det är värt mycket, att kunna finna ett ansikte som svarar när man frågar. Alltså inte en bildskärm att kyssa. Vi andra, idioterna alltså, vi vill att vårt samhälle skall vara levande. Butikslokalerna skall inte stå tomma och ropa ut hur befolkningen sviker sina medborgare som vågar sig på en affärsrörelse. Det luktar snikenhet och girighet med tomma butikslokaler. Varför kan vi inte ha råd att låta lokalsamhället blomstra? Samhället måste byggas av dess medborgare. Vi ”idioterna” måste våga gå emot trenderna och vara trogna det som en gång startades av äldre generationer. Men det kommer inte Dagens Nyheter att skriva om, men det var detsamma. Trender kommer och går, men låt oss kämpa för att vi överlever som lokalsamhälle.

*Per-Arne Bengtsson, präst i Västanfors Västervåla församling*  
epost: [per-arne.bengtsson@svenskakyrkan.se](mailto:per-arne.bengtsson@svenskakyrkan.se)