

Våra nya religioner nr 10

## Karl för sin keps

Jag ser den intensiva bilden som kablas ut över världen. Den nya presidenten står framför stjärnbaneret iklädd amerikansk keps neddragen i pannan. Det enda som fattas är basebollträet i hans händer, annars är bilden mycket tydlig, helt enkelt övertydlig. Förr hette det ”karl för sin hatt” men hatten har krympt till en keps. Kanske har frun tvättat hatten i för varmt vatten så att den fick en annan modell? Själv tror jag att den krympt av andra anledningar. ”En karl skall stå för sitt ord och värna om hedern.” Det var ett gammalt sätt att beskriva att vara schysst även mot andra. Han med kepsen som står framför stjärnor argumenterar på samma sätt. Skillnaden är att han självt valt ut de sina som han skall vara schysst emot. De som inte är med honom är emot honom i hans tankevärld. Inget nytt under den måne som USA:s presidenter sover under. Det sa Georg W Bush om alla hans kritiker när han beslutade att invadera Irak. ”Alla som inte är för oss är emot oss.” Alltså den enklaste matematiken är att dela upp världen i ett för och ett emot. Resten är onödigt filosofiskt tjafs som vi stryker med rödpenna och så finns det inte. Det är inte existerande. Numera har det fått namnet alternativa fakta. ”Sanningen är den sanning som jag säger, resten ska ni inte tro på.” Det var samma politiska argumentering som Herman Göring använde i sin antisemitism. ”Vem som är jude är inte en biologisk fråga, det är jag som avgör vem som är jude eller inte.” Några objektiva sanningar behövs inte, det är jag som är sanningen.

”Flytta på er kärringar och gubbar för här kommer jag” var det en bruksdisponent som sa när han kom in i handelsboden i en liten småländsk bruksort. Han ansåg sig värna om den lilla ortens fabrik men i själva verket plundrande han företaget på alla tillgångar. Senare flydde han Sverige och kunde blåsa rättsväsendet mitt framför näsan på alla. Skickligt eller inte är en fråga som Hamlet hellre borde ha ställt sig. Kanske var det just det Shakespeare frågade sig om människan egentligen existerar om hon förlorar sig i lögner och manipulationer. Vad finns då kvar av homo sapiens? Det har blivit något annat. ”Homo homini lupus” människan är en varg mot människan. Nu tror vissa att vargen är ett ”mänskligt” djur som skall få finnas bland oss i obegränsat antal, en dold grupp, som slår till plötsligt och oväntat. Det hela var inte så mänskligt som alla godtrogna uppfattat det. Frågan är om världens mäktigaste man är så snäll som han ser ut i sin neddragna keps eller bär han på ett osynligt basebollträ? Passa dig! Det kanske blir en stjärnsmäll som även träffar dig så du bara ser stjärnor. Till dig som avskaffat Gud och alla tankar på en tro om gudomlig närvaro. Nu finns det alternativa fakta, en alternativ Gud, som gör som han vill med jordens alla invånare. Så är du beredd att tro på den Guden för en fetare plånbok? Förmodligen är det här en underhållning som blir den dyraste som jorden skådat.

*Per-Arne Bengtsson, präst i Västanfors Västervåla församling  
mejl: per-arne.bengtsson@svenskakyrkan.se*