

Bättre någon annanstans

Överallt finns de och är lätta att urskilja. Sms-robotarna finns i alla sammanhang. När du ser en person som står med höger fot framför den vänstra, lätt bakåtlutad med huvudet i 45 graders lutning framåt. Då ser du siluetten av en sms-robot. Om du tutar med bilen så får du ingen reaktion. Roboten står kvar på parkeringen och signalerar frånvaro. Vederbörande är någon annanstans och delar en annan värld med ytterligare en sms-robot. Signalerna är klara. Verklighetens NU är en icke verklighet som är en transportsträcka till nästa kontakt på nätet. Överallt sprider sig dessa robotar och förändrar vår gemensamma värld. Tänk dig att du är en mästerkock som har en restaurang. På lunchen får du gäster som till 68 % är sms-robotar. Alla sitter ensamma vid varsitt bord med en Smartphone i vänster hand och slevar in maten med den andra. Maten förvandlas till föda och blir utan smaker för sinnena är uppkopplade mot nätet. En robot känner inga smaker utan är fullt upptagen med att sitta i sitt skyltfönster för att visa sin självbild. En robot förstår inte förstörelsen av den mänskliga gemenskapen. Vi pinkar ner det offentliga rummet med våra mobiler och det stinker frånvaro av mänskligt liv. Robotarna kan ibland skratta till och sedan pratar de obegripligt rakt ut där de sitter vid sitt bord eller går på gatan. Det är ett beteende som för 50 år sedan innebar hämtning av polis och transport till dårhuset. Dårhusen är avskaffade och har numera blivit globaliserade på skärmen. Vänner är inte längre någon man tar i hand eller smeker på kinden. Det är en statistisk siffra på Facebook som bevisar din status i en annan värld än där den fysiska kroppen befinner sig. Alla sitter och är upptagna med sina telefoner och våra relationer har torkat ut i känslornas öken. Orsaken finns bakom det faktum att vi lever i snällhetens förlovade land. Det är fult att protestera för då blir vi bråkmakare. I vårt land är vi inte bråkmakare, men vi har sådana som lever här och är bråkmakare. Andra är smidiga och mer listiga. Wasa Bröd har lanserat ”one-hand-food-mat” som möjliggör att sms-robotarna kan äta med en hand och behålla ställningarna med den andra. Själv väntar jag på rubriker om att en stjärnkock slängt ut gäster som förolämpat honom med att sitta och surfa vid matbordet. Men jag får vänta för det finns alltför många snälla människor i vårt land som värnar om sitt barns rätt att skicka 5000 sms i månaden. Allt för att bota sin ensamhetskänsla. Vi gamla gubbar och kärringar som gnäller får svälja sanningen. Att det är få människor som är närvarande som människor. Det blir en väntan på att elen skall brytas. Vågar vi möta varandra i mörkret? Telefonen måste vi svara i först sedan kanske någon annan? Min fråga handlar om med vilken rätt tekniken dödar oss människor på insidan? Svaret är enkelt att förstå. Det består av ett enda ord: pengarna. De som skapar försäljningssiffror och känslomässiga öknar. Men inget annat är synligt vid horisonten än längtan efter kärlek och gemenskap.

*Per-Arne Bengtsson, präst i Västanfors Västervåla församling
epost: per-arne.bengtsson@svenskyrkan.se*