

Våra nya religioner del 19

Den inlåsta tiden

Du går på en gata och en person som går framför dig faller plötsligt ned på marken och verkar livlös. Du springer fram för att göra livräddning genom att blåsa in luft i den andres lungor. Men så händer det något. Du hör en skarp röst tilltala dig. Det är en liten grå man i grå kostym som lutar sig över dig. Hans fråga till dig är med vilken rätt du ingriper för att rädda liv. ”Har du någon utbildning på livräddning? Kan jag få se kursintyg på genomgången utbildning! Har du frågat någon anhörig om du får livrädda deras familjemedlem?”

Den grå lilla mannen har startat en undersökning som kommer att fria eller fälla dig. Du har spontant tagit initiativ till att rädda liv. Det går utanför alla regler. Nu måste ditt agerande prövas om det håller gentemot den grå lilla mannens regelbok. Det tar tid även om han har med sig sin portfölj som innehåller en uppdaterad dator. Mannen på gatan ligger framför dina fötter och kippar efter andan. Snart orkar han inte andas själv. Den nödställda behöver din luft, men den grå lilla mannen säger att det är förbjudet med livräddning utan licens och tillstånd. Du har ingen licens och ditt kursintyg finns hemma. Tiden går. Den grå lilla mannen har all tid i världen eftersom hans tid ligger i portföljen med kodlås. Inget händer och mannen på gatan är på väg att dö. Hans tid rinner iväg och luften i hans lungor rinner ut med ett rosslande ljud. Där står du och förbannar dig själv. Varför engagerade jag mig i det här? tänker du. Ingen kan svara på det, inte heller du själv. Du är skyldig dig själv ett svar. Kanske är svaret att du fortfarande tror på medmänsklighet som inte behöver vara licensierad. Någon har stulit din tid. En grå liten man i grå kostym som du inte vet namnet på och siffrorna på hans identitet vill hans organisation inte avslöja. Ditt engagemang blev fryst till is när du ville investera din tid i någon annans tid. Varje avklippt tråd i mänskliga relationer förvandlas till främlingskap. Vår tid på jorden försvinner och vi blir omyndigförklarade av oss själva. Det blir ett främlingskap där vår tid är inlåst därför att vi lever i det obegripliga. Att göra gott har sitt pris. De grå männen i sina gråa kostymer kan sin sak. De förvandlar livet till stenöken. Våra rörelser upphör och tiden går allt långsammare. Ingen vågar ta risken att visa tillit till någon annan. Där finns du mitt i frustrationen och ser inte vägen. Ändå finns det ett val att göra, valet att möta Momo. En flicka som de grå männen jagar för att döda men de har inte lyckats med det. Därför befriar hon alla som hon möter. Momo är mästarinna utan att förstå varför. Hon säger knappt ingenting, men hon lyssnar. Var finns hon? Hon finns i dig. Hon kan befria dig och ge tillbaka din inlåsta tid.

Per-Arne Bengtsson, präst i Västanfors Västervåla församling

Not: **Momo – eller kampen om tiden**, är en bok skriven av Michael Ende