

## Våra nya religioner del 27

### AI = artificiell intelligens

Radion stod på och rösten kom från en professor i ämnet AI. Det betyder artificiell intelligens. Professorn påstod att inom hundra år kommer alla problem på jorden vara lösta av datorer som är så mycket mer intelligenta än vi människor. Det kanske kan se hoppingivande ut eftersom det har gått rejält utför när det gäller människans förmåga att vara det intelligenta djuret. Numera styrs vi mer av våra rovdjursdrifter än av vårt förnuft. Det enda som robotarna inte kommer att klara är själva livsfilosofin. Vad skall vi ha livet till och vad är syftet med ett liv på jordklotet Tellus? Det hela kan låta som en fiktion som tillhör den litterära genren science fiction, fantasy eller helt enkelt en spökhistoria. Inte mer märkvärdigt än begreppet ”moral” som är en fiktion skapad av människan som en tro på ett bättre liv. Att vi människor skall kunna upprätthålla en moral och inte var mutbara. Har du hört en sådan rövarhistoria? Moral för att skydda det känsligaste i livet, sårbarheten! Sådan tro hade vi innan datorerna tog över med sin ”superpower,” kommer det att stå i historieböckerna. Vi befinner oss i samma situation som när Jules Verne fantiserade om att skicka en människa till månen med hjälp av en kanon. Hundra år senare landstiger en människa på månen. Frågan är om jorden räcker till för den teknik som finns och som skall komma? Redan nu konsumerar vi svenskar som om vi har fyra jordklot med råvaror. Sådana hemskheter kan vi inte lyssna på även om vi får ständiga varningstecken på klimatförändringar. Ljuvligheten har alltid charmat människan till att förblindas. Nu är det superintelligensen som lockar. Redan idag slår en dator en människa i schackspel. Det finns robotar som fattar egna beslut och gör egna analyser om vad den skall göra. Så varför inte låta sig befrias från de mörka problemen? Idag finns det robotar i socialtjänsten som handlägger försörjningsstöd till behövande. Beslutet görs av roboten på några sekunder. Socialarbetarna jublar och hävdar att de nu skall få tid för att möta själva människan. Samma argument använder bankerna när de lägger ner kontor. Det är för kundens bästa, för att banken skall få mer tid för oss kunder. Det är en argumentation som är så ointelligent att det blir pinsamt eftersom det blir en retorik på det offentliga planet. Vi tvingas spela med och blir till dumhuvuden. Enligt professorn kommer vi snart att få robotar som opererar våra sjuka kroppar för det finns ingen gräns för AI. Sjukvården blir frälst. Det gränslösa står för dörren, välkommen in, du kan vara trygg. Äntligen får vi tid för att rå om varandra nu när robotarna utfört vårt gamla arbete. Den franska filosofen Henri Bergson sa på sin tid att ”intelligens kännetecknas av en naturlig oförmåga att förstå livet.” Och som sagt inget är nytt under solen. Människans drift att bli som Gud upphör inte. Nu har vi gått om skaparen eftersom vi lyckats skapa en intelligens som är högre än vår egen. Det slår Gud med hästlängder eftersom han bara har lyckats skapa oss människor som uppenbart är mindre intelligenta än våra robotar. Förr sa man att ”högmod går före fall” och det hade vi råd med när det gällde enskilda personer. Nu är det frågan om hela mänskligheten. Har vi råd att avskaffa oss själva? Är det ett kollektivt självmord?

*Per-Arne Bengtsson, präst i Västanfors Västervåla församling  
epost: per-arne.bengtsson@svenskakyrkan.se*