

## Vad ska man rösta på? Och vem kan man lita på?

Jag är ute och åker och passerar mängder av valplakat med olika budskap om hur bra allt ska bli bara man röstar på rätt parti... Säkert är det inte bara jag som känner en trötthet: ord, ord, ord... Vad finns det bakom orden? Debatterna tycks mest gå ut på att ge sig på dem som inte tycker som man själv. Man framhåller sitt eget parti och talar om hur förfärliga andra är. Det blir lite som det är i sociala medier där man så enkelt kan trycka på "gilla" eller "ogilla". Då behöver man inte kommunicera. Alltför sällan förs diskussioner där man verkligen lyssnar och tar till sig av varandras åsikter och argument. Kanske skulle vi behöva mer samtal. Det finns så många sätt att se på saker, så många sidor av allt. Som Steve Earl sjunger i en sång: "Every day that passes I'm sure about a little bit less." För varje dag som går blir jag säker på allt mindre. Ord är bra, det är ett av de viktigaste sätten för oss människor att få kontakt med varandra. Men de kan också vara innehållslösa och betyda olika saker för oss. De kan förstöra och binda oss vid saker som vi egentligen inte menar. Ett ord är inte något i sig själv utan alltid beroende av den som tar emot det. Ord, ord, ord... Jesus lämnade inga skrivna ord efter sig. Kanske hade det varit lättare att förstå honom om han gjort det, om han skrivit ned sina tankar till eftervärlden. Eller hade han en avsikt med att låta bli? Ville han inte låsa fast sitt budskap i ord utan i stället visa oss ett förhållningssätt? En enda gång berättas det att han skrev eller ritade något. Det var när man kom till honom med en kvinna som begått äktenskapsbrott och undrade vad han tänkte om lagen som sa att hon skulle stenas. Det var de lärda och de som kallades fariséer som ville sätta dit Jesus. Men han svarade inte på deras fråga utan böjde sig ned och ritade i sanden och sa att den som är fri från synd skulle kasta den första stenen på henne. Vad han skrev är det ingen som vet. Det blev nog strax utsuddat, kanske kom en våg och sköljde bort det. De som kommit med kvinnan lade då ned sina stenar. Vi behöver lägga ned de stenar vi tänker oss att kasta och i stället se på oss själva. Vad har jag för del i att världen är som den är? Vilken är min uppgift? Vi delar nog alla en oro inför framtiden. Hur kommer mitt liv att påverkas av allt som händer? Hur ska vi kunna leva tillsammans under nya förutsättningar? Hur ska vi få ett samhälle där ingen känner sig hotad eller rädd? Ett samhälle där vi ser och bryr oss om varandra. Där vi är fria och trygga. Hur ska vi skapa en värld där ingen behöver vara rädd för att dödas av vapen eller bomber utan vi människor kan leva i fred? Många vallöften kommer säkert att brytas, oenigheter kommer att glömmas, nya grupperingar uppstå. Det finns bara ett löfte som står kvar: Guds löfte till oss om att aldrig överge oss. Jesu ord: "Jag är med er alla dagar till tidens slut."

*Bodil Engström, kyrkoherde i Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling  
epost: bodil.engstrom@svenskakyrkan.se*