

Vad kostar en framtidstro?

Adventsljusstakarna som vi ställt undan någonstans, börjar pocka på vår uppmärksamhet och vill bli framtagna och iordninggjorda. För nu är det dags! Nu anländer adventstiden och nu startar ett Nytt KyrkoÅr. Det blir som en festlig nyårsafton, när vi sjunger in det nya året i Västanfors kyrka, kvällen före 1:a advent. Det är festligt, högtidligt *och efterlängtat!* Det är skönt att lägga ifrån sig det gamla året och sjunga in ett sprillans nytt, tycker jag.

Jag känner också till att så fort vi går in i adventstiden så startar Julinsamlingen inom Svenska Kyrkan. Då vill vi samla in så mycket pengar vi kan de följande 41 dagarna, fram till trettondagen den 6/1. Och pengarna går till kyrkans internationella arbete, i den vida världen. Egentligen borde vi kalla julinsamlingen för "Advent-samling". Advent kommer av latinets *adventus* och betyder ankomst. Det är någon som kommer till oss och som har något på hjärtat, ett budskap. När så mycket i vår tid omvandlas till ekonomi, siffror och beräkningar borde budskapet i vår tid kunna uttryckas: *det är lönsamt att dela med sig.....* eller *belöningen är stor för den som vågar bry sig om orättvisorna i världen.*

Jag är medlem i en arbetsgrupp vars uppgift är att rent konkret samla in pengar som motverkar orättvisorna i världen. Det är verkligen en stort uppdrag som ryms i en liten insamlingsbössla! Vi har lärt oss att känna stor respekt för varje liten krona som landar i vår bössa eller de slantar vi får in på ett litet lotteri. Det är också något som jag säger när jag står och skramlar ute på stan: skänk en slant, 1 krona räcker långt! Om det är många som skänker 1 krona så blir det många slantar, jag lovar. Fjölårets insamlingsresultat, genom de små bössorna, och förståss via kollekthåvarna, skapade i bokstäver: trettiosex miljoner elva tusen sjuhundra kronor = 36 011 711:-. Dessa pengar ska sändas ut i världen och omvandlas till projekt som förvandlar andra människors vardag, skolmöjligheter och sjukvård.

Vi mår bra av att dela med oss. Vi mår väldigt bra av att dela med oss, speciell i adventstid, när vi förbereder oss för årets julhandel.

Hur mycket tror du att vi kommer att shoppa för denna jul? Gissa en siffra.....

"Bedömningen är att detaljhandeln omsätter **65,2 miljarder kronor** och därmed ökar med 1,0 procent jämfört med föregående år" står det i en prognos. Jag har ingen aning om hur många insamlingsbössor som behövs för att rymma den mängden kronor. En hel del, misstänker jag. Behöver vi handla för 65,2 miljarder?

Jag tror att pengar står för värden. Vi behöver lära oss att tänka ännu mer ekonomiskt, att allting har ett pris. Även våra livsvärderingar kostar pengar. Hur mycket kostar orättvisorna i världen egentligen? Vad kostar en framtidstro per kg?

Vi behöver tid och mod att klura på pengarnas betydelse i våra egna liv och samtidigt fråga oss vad bristen på pengar för "vårt dagliga bröd" betyder för miljontals människor på vår jord just nu. Kanske får du tid till eftertankar under adventstiden?

Li Lundberg, präst i Västanfors Västervåla församling