

## Håll sinnen öppna för nya perspektiv!

Plötsligt ställs allt på sin spets. Plötsligt bränner det till på allvar. En händelse inträffar och världen blir sig inte mer lik. Världen är inte längre vad den var. I vår högst privata värld händer det kanske vid de stora händelserna i livet. När någon föds. När man blir kär. När någon dör, till exempel. Det är då världsbilden ändras. Hur man än gör så kan man inte backa. Det går inte att se världen så som den var innan.

Man skulle kunna tala om ett *paradigmskifte*. Kortfattat kan man säga att när man befinner sig inom ett paradigm så kan man inte helt förstå det som händer i ett annat paradigm. Hur man än förklarar sin världsbild så kan man egentligen inte helt och fullt dela den med någon som inte har samma upplevelser. Inte förrän man till fullo har förstått. Det gäller alltså även bakåt i tiden. Hur kunde man vara så tokig att man inte förstod, eller hur kan man tänka på det där sättet? Ibland sker det plötsligt men ibland tar det lite tid.

Flera gånger har det inträffat att en hel mänsklighet har varit tvungna att ändra uppfattning. Vi har gått från att tro att jorden är platt till att uppfatta den som rund. Vi har gått från att tro att solen snurrar runt jorden till tvärtom. Vi har i och med Darwins teorier uppfattningen om att vi härstämmer från aporna. Vi har i och med Einsteins allmänna relativitetsteori fått ytterligare en ny uppfattning om världen, men i vårt vardagliga liv så har det egentligen inte någon stor betydelse. Det spelar ingen roll i vår vardag om det är så att vi snurrar runt solen eller om solen snurrar runt oss. Det spelar ingen roll om vi härstämmer från apor eller om Gud skapat oss. Inte i vår vanliga vardag, men erkänn att det skulle vara provocerande om någon tyckte något annat, än det vi uppfattar som sant. Visst skulle man bli irriterad om någon hävdade att jorden är platt?

Men ibland kan det faktiskt finnas två sanningar samtidigt. Det ena är kanske inte mer rätt än det andra. Ibland handlar det bara om att man behöver få saker förklarade för sig för att se det andra perspektivet men ibland kan det vara svårare. Jag tror att Jesus var expert på det här. Ibland provocerade han med sitt sätt att tänka och agera och ofta fick han människor att ändra uppfattning eller se saker ur ett annat perspektiv. Så håll era sinnen öppna för nya perspektiv. Ibland har man rätt och ibland kanske man har fel men ofta finns det mer än en sak som är rätt. Vad ser ni till exempel på bilden? En anka eller en hare?

*Lars Frisk, teologistuderande IT-tekniker. mejl:lars.frisk@svenskakyrkan.se*

