

## Höstens goda sidor

Vi är inne i oktober och dagarna blir allt kortare. Men även om det mörknar tidigare och kylan kommer så har hösten också sina goda sidor. Birger Sjöberg skrev i "Fridas visor" om bodbiträdet som blev bekymrad när Frida sörjde den gångna sommaren: "Skall Frida gråta för att sommarn dött, för att den fällde snart sin granna blomma, skall sorgen färga Fridas öga rött, det är väl bra att höstens dag fått komma." Så visade han på de gåvor som hösten ger: en fin astrakan, den vackra hösthimlen, stjärnorna som syns fler och fler...

Nu skiftar trädens blad i olika färger och lingontuvorna lyser röda i skogarna. Vi får njuta av den höga luften och äpplen som mognar. Den här månaden firar vi Tacksägelsedagen i våra kyrkor. En skördehögtid där man tackar för allt som naturen ger. Naturen har så mycket att berätta för oss om själva livet, om sådd och skörd. Och kanske handlar Birger Sjöbergs visa inte bara om hösten i naturen utan också om livet. "...Det är väl bra att höstens dag fått komma."

För alla tider har sina olika gåvor och höstens blommor är också vackra. Nu har de flesta blommor redan blommat över, men i min trädgård finns två växter som nu blommar för fullt. Jag tycker att de har så fina namn: tidlösa och kärleksört. De är märkliga, kommer först när sommaren går mot sitt slut och de flesta andra blommor redan har vissnat. Tidlösa, blomman utan tid. Och kärleksört, kärleken som alltid varar och som omsluter oss ända in i den tidlösa evigheten. De är som en slags hälsning till oss om att det finns en fortsättning också efter sommaren. Och en gång också efter livets sommar. Så låt oss ta vara på alla de gåvor som ändå finns även när det kan kännas mörkt och ruggigt.

*Bodil Engström, kyrkoherde i Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling  
epost: bodil.engstrom@svenskakyrkan.se*