

Tankar i juletid

”Nu tändas tusen juleljus på jordens mörka rund. Och tusen, tusen stråla ock på himlens djupblå grund”.

Så börjar en av våra älskade julpsalmer som flitigt sjungs denna tid.

Ett enda litet ljus lyser upp i mörkret...

Ett enda litet ljus värmer i kylan...

Ett enda litet ljus inger hopp där förtvivlan råder...

Julens budskap om ett litet barn som föds till världen är fantastiskt. Ett litet barn som föds i mörker och kyla, i utsatthet och sårbarhet, men med en förmåga att lysa upp en hel värld, att inge hopp där förtvivlan råder, precis som ett enda litet ljus gör.

Jesusbarnet vill påminna oss om vårt eget ljus, som vi har inom oss, vår förmåga att lysa upp vår omvärld, att sprida kärlek och glädje var vi än befinner oss.

Detta är inget som kan köpas eller säljas för pengar. Kärleken och ljuset är en gåva som finns i hjärtat på var och en av oss, en gåva att ge och ta emot, och det bästa av allt, ju mer du slösar ju mer får du också tillbaka!

Vi talar ofta om våra rättigheter, men inte lika ofta om våra skyldigheter, vårt ansvar att se till att vårt samhälle blir en trygg och bra plats för oss alla. Det hänger inte på en eller några få personer, utan vi har alla ett eget personligt ansvar.

Och att föra budet om glädje, ljus och kärlek vidare ut i världen är ju en ganska så angenäm uppgift, inte särskilt svår alls!

Vi kan alla lysa upp tillvaron tillsammans, du är viktig!

En välsignad jul önskar jag er alla och varmt välkomna till julens gudstjänster och övrig verksamhet som erbjuds i Västanfors Västervåla församling!

Ulla Karlsson

Präst i Västanfors Västervåla församling

e-post: ulla.karlsson@svenskakyrkan.se