

Tänk på ett annat sätt!

Hur lätt är det egentligen att tänka på ett annat sätt än man är van? Jättesvårt, skulle jag svara. Vi är låsta i våra tankemönster och snabba i våra reaktioner på det som händer runt omkring oss, och vi har svårt att se nya perspektiv om vi inte får de påvisade för oss på ett tydligt sätt.

För att ta ett exempel så kanske några av er minns backhopparen Jan Boklöv. Han revolutionerade backhoppningen genom att tänka nytt och göra något som verkligen gick utanför ramarna. Boklöv vinklade ut sina skidor och skapade därmed en större yta i luften så att han kunde hoppa betydligt längre än motståndarna som höll sina skidor parallellt. V-stilen var född och Boklöv ändrade förutsättningarna för sporten bara genom att tänka annorlunda. Han mötte förstås motstånd för backhoppning är ju även en bedömningssport precis som konstakning, så hans ”stilpoäng” blev ju låga till en början.

Jesus sätter barn i centrum och säger att vi ska efterlikna barnen för att komma in i Guds rike och på annat ställe säger han att den som är minst är störst. Man kan nog säga att Jesus också var en person som tänkte utanför ramarna och ville få människor att göra detsamma. Men det är som sagt inte så lätt att ändra perspektiv, inte ens när man får ett tydligt exempel på hur man borde göra.

Säker handlar en del av vårt motstånd om att vi inte ser vinsterna med att tänka annorlunda. I Boklövs fall så märkte ju konkurrenterna att han hoppade längre och när de gjorde som han så mätte även deras hopp längre. I fallet med att bli som ett barn är det lite svårare att se den direkta vinsten. Men jag tror att den finns där.

Att se saker ur ett barns perspektiv är att ställa sig på den mest sårbaras sida och tänka efter; kan mitt handlande göra saker som skadar eller är det en god handling? Genom att ställa sig själv och sin kortsiktiga vinst åt sidan ett ögonblick så kan jag lära mig att tänka på ett annat sätt. Det kanske inte är mest gynnsamt för mig personligen att göra på ett annorlunda sätt, men det kanske är mest gynnsamt för den mest oskyddade i samhället och då tror jag ändå att vi alla gör en vinst.

Det är inte säkert att det bara handlar om de mest oskyddade alla gånger utan det handlar förstås om annat också. Det ena utesluter inte det andra. När man tänker nytt råkar man ibland ut för kritik. Det gjorde Jan Boklöv och det gjorde också Jesus. Ett givet förhållningssätt för oss som kyrka är att ställa sig på den svages sida och då kan man likt Jesus få kritik. Att vända på maktstrukturer och ifrågasätta inarbetade mönster är också något som man måste ägna sig åt om man vill gå i Jesu fotspår. Det kan ibland få perspektiv att ändras och plötsligt vill även andra vinkla ut sina skidor och flyga lite längre.

*Lars Frisk, präst i Västanfors Västervåla församling
epost: lars.frisk@svenskyrkan.se*