

## Ta av dej skorna!

I år skulle Povel Ramel ha fyllt 100 år och häromkvällen var jag på en jubileumskonsert. Den kanske mest kända av låtarna som kören där sjöng var ”Ta av dej skorna”. Den kommer jag väl ihåg från när jag var liten. Jag tyckte inte om den! Vi hade en stor garderob som jag stängde in mig i för att slippa höra när den spelades på radion. Jag tror den låg på svensktoppen då. Men idag har jag insett att Povel var ett geni och att han har gjort så otroligt många bra och finurliga texter. ”Tog soldaterna av sig skorna så blev det inga mord.” Vilken enkel och bra lösning! Tänk om den skulle fungera! Vi befinner oss i slutet av kyrkoåret och texterna handlar om den yttersta tiden. När Jesus en gång satt uppe på ett berg så började hans lärjungar fråga honom om tidens slut. Och Jesus började berätta om svält, förföljelse och krig. Och om att det bara är början på födslovärkarna...

Visst kan vi känna igen de tecknen. De fruktansvärda krig som pågår så nära oss och på andra håll i världen. Förföljelse av så många människor, inte minst kristna. Svälten i Somalia och andra länder. Rädslan för kärnvapenhot... Så många av våra barn och unga tror inte på någon framtid för jorden, utan tror att den ska förstöras av krig eller miljöförstöring.

Domen är att människorna älskade mörkret mer än ljuset, står det i Johannesevangeliet. Det kan verkligen tyckas vara så! Nog kan man fundera över vad det är för vansinnesvärld vi lever i där miljarder läggs på att förgöra varandra och skaffa allt fler och mer avancerade vapen, i stället för att se till att alla har mat för dagen och ett hem. För det skulle världens resurser räcka till! I stället finns vapen som kan döda varje människa flera gånger om. Aldrig kan jag tro att kärnvapen skapar en tryggare och stabilare värld. ”Den glupande helvetesglöden, den finner du icke där, i dalarna bortom döden, den brinner här!” så säger Vår Herre till Marit i himlaspelet. Det är lätt att se. Men Jesus säger också att vi ska se upp så att ingen lurar oss. För det är många som kommer att försöka. Lyssna inte till de som tror sig veta! Låt er inte skrämmas! Vad som än händer så uppmanar han oss att hålla ut. Räddningen är på väg! När stunden är inne vet ingen, men en dag kommer Han för att ta bort allt mörker som finns på jorden. Så ska det till sist bli en glädjedag för alla som drabbats här. Vi kan börja förbereda dagen i det lilla genom att följa Povels uppmaning och uppmana världens ledare och soldater: ta av dej skorna!

*Bodil Engström, kyrkoherde i Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling  
epost: bodil.engstrom@svenskakyrkan.se*