

Sommarmänniskan ut ur garderoben

Dagarna blir allt längre trots att med åren går dagen fortare och fortare. Kanske är det tiden det handlar om, vinter och sommartid. Att livet erbjuder olika kostymer som vi skall ta på oss. Bli höst och vinter människor, kura ihop oss, gå inåt, samlas kring brasan, tända ljus och läsa en bok.

Livet blir inklämt i våra hus i väntan på dagen, men ack vad vi får vänta. Dagarna blir längre och ljuset kommer sakta men säkert tillbaka, små enkla tecken på trons väg, vägarna blir allt mer torra och fria från is.

Pimplaren väntar på fisken under den 60 cm tjocka isen, där nere i mörkret finns fisken och däruppe långt ovanför alla moln skiner solen som har sommaren i sin hand. Tänk ovanför molnen finns själva källan till livet. Solen skiner varje dag och så är det i den allra mörkaste och kallaste av vintrar. Vi kan bara vänta på att denna kraft skall bryta fram och besegra moln, kyla och mörker. Plötsligt, den första tussilagon spirar fram och orkar resa sig i dikeskanten i tro på våren.

Moder natur har fött fram en ny vår – ett nytt liv och ett nytt barn som är till för att berika oss med ytterligare rikedom. Nu är det dags att byta om från höstkostymen och sätta in höstmänniskan i garderoben för att befria sommarmänniskan med sina kläder.

Den människan som finns i oss alla med sommarlovsminnen, glass ätande, fotbollssparkande barn som är i sin frihet, medan vi tänder våra grillar, dricker vårens första grill - öl, tänker på blommor, planteringar, plocka ut möbler, sitta ute och dricka kaffet, se den första humlan, se den fantastiska altartavlan som är vitsippsbacken och konstatera att den osynlige kungen finns här.

Solen ovanför molnen har visat sin seger över mörker och kyla och dramatiken ökar i styrka och kraft. De dagar som ligger framför oss är riskabla. Risken är om vårens tid flyger bort framför näsan på oss, att vi inte tar oss i kragen och kommer ihåg skomakaren. Han som stängde sin verkstad mellan hägg och syren för att var ute och känna alla dofter, se blomningen och livets stora skönheter. Låt inte detta gå dig förbi utan ta emot den gåva som det är att få uppleva ytterligare en vår i livet. Det är en Guds gåva och inte något rutinmässigt som är självklart. Vi har fått en vår till i livet för att berika sommarmänniskan inom oss med ny kraft.

Det handlar om själens behov av befrielse, gå från frusenhet till värme, från rädsla till kärlek och öppenhet. Vårens ankomst smälter vår inre människa som väntar på att få byta om till sommarkläder.

Stanna upp för det mysterium det är att få ta del av vårens alla ljud, fåglars sång och blommornas färger, de nakna träden som sprakar med blomning, dofter av jasminbuskar, skolavslutningar och glass ätande barn, grilloset och värmen, allt detta innan den tid kommer då myggen sticker ihjäl oss, ogräset växer upp, tistlar och annat taggit sticker oss i händerna, ormarna kommer fram och getingarna flyger ner i saftglaset.

Per-Arne Bengtsson, präst i Norberg-Karbennings församling