

# Skörd och sådd

Äntligen är det igång igen. Allt som låg i vila efter semestern har dragit igång med full fart. Det är precis som det ska och precis som förväntat.

Traditionellt firas skördefester både i och utanför kyrkan nu under hösten. Man är tacksam för årets skörd eller beklagar kanske att den inte blev som förväntat. Personligen är jag mycket nöjd med mitt odlingsexperiment där hemma. Både potatis och zucchini gav riklig skörd och har gett mig mycket glädje.

Men hösten är faktiskt inte bara ett avslut utan det är faktiskt även tid för plantering. Som en del vet så sår man exempelvis höstveten nu på hösten och inte på våren som en olycksalig centerpolitiker fick lära sig för några år sedan. Andra saker lämpar sig också för höstsådd; vårlökar och vitlök exempelvis.

Något som man också kan säga blir planterat på hösten är årets konfirmander. Jag har som tidigare år glädjen att arbeta med de ungdomar som väljer att konfirmera sig i vår församling. Året, som egentligen bara är nio månader, kan liknas vid sådd och skörd. Från början är de som små frön som måste få jordmån, vatten och ljus för att växa, och i maj, med rätt omsorg, är de redo för skörd.

Kanske är det en dålig metafor men jag kan verkligen se likheten med plantorna där hemma. En del är livskraftiga och klarar sig nästan utan att man behöver sköta om dem medan andra är lite kinkiga och behöver ständig omsorg. Det här gäller förstås inte bara konfirmander utan i högsta grad människor i allmänhet.

Kanske skulle man kunna drista sig till att likna Gud vid en trädgårdsmästare eller är det kanske ”kyrkan” som är trädgårdsmästaren? Hur som helst så tror jag att ett av kyrkans huvuduppdrag är att ge människor jordmån, vatten och ljus för att de ska fortsätta att växa.

I kyrkan kan var och en få hjälp att hitta den jordmån som man behöver. Du får vatten och ljus i precis rätt mängd för att just du ska fortsätta att växa. Ungdomar har ofta en lite vag uppfattning om vad vi pysslar med i kyrkan och vad kristen tro egentligen handlar om. Under året så kommer de nyplanterade konfirmanderna att få lära sig en hel del om detta men helt färdiga kommer de inte att bli. Växandet fortsätter genom hela livet precis som för oss andra vare sig vi är konfirmerade eller inte.

Kyrkan är en plats för växande för både unga och gamla och det är ett ständigt växande. Till skillnad från naturen så sker sådd och skörd hela tiden. Vi skördar mognad och sår frön om vartannat och helt färdigt blir det inte.

För trädgårdsmästaren är det likadant. Det är ett ständigt arbete att sköta en trädgård. Det finns tid att njuta av den förstås men om man vill så finns det ständigt något nytt att ta tag i.

Välkommen till kyrkan och våra gudstjänster samt all annan verksamhet som bjuder på minst lika många tillfällen till växt och mognad.

*Lars Frisk, teologistuderande IT-tekniker*  
epost: [lars.frisk@svenskakyrkan.se](mailto:lars.frisk@svenskakyrkan.se)