

Sexigt med moral?

Jag är på gymmet och ser individer som svettas, dricker vatten och kör vidare, lyfter tungt, snabbare och hoppas på en viktreducering. Återigen svett för formens skull. Kroppen skall var "fit" och det räcker inte med att säga det på svenska. Det skall vara på det andra språket så att man hamnar i de övre divisionerna. Må bra-rörelsen har gripit oss alla och gymmen befolkas av alla åldrar och kategorier, allt för att vi skall prisa vår gemensamma trosbekännelse. "Det gäller att hålla sig i form" för att hålla cancern ifrån sig, baskiluskerna, magsjukan och influensan. All denna träning för att vi sedan skall kunna sjunka djupt ner i tevefåtöljen för att se på Melodifestivalen. Den underhållning som visar upp det mesta av "det attraktiva" som skall fylla ut melodierna med det mest sexiga danserna, kläderna, rörelserna, rökridåerna, blåsmaskiner som blåser i håret och den evigt stora mystiken. Allt för att fånga oss vid apparaten och vara trogna tills nästa lördag. Där på skärmen rör sig eliten inom livsstilsindustrin. Vi andra blir i jämförelse inte ens amatörer utan småkryp som måste köpa oss ny utrustning för att få nytt hopp om att kunna hänga med. En ny svettröja som gör under, kanske kan vara lösningen?

Tacka vet jag förr i tiden då vi hade toppolitiker som kunde påstå att det var sexigt att betala skatt och att hon gärna betalade sin skatt men inte sina 700 parkeringsböter. Parkeringsplatser är inte lika sexigt i storstaden. Denna eldslukande politiker är nu förvisad ut i kulisserna och det verka inte finnas någon efterföljare. Den politiska underhållningen har sparat ur och blivit allt tunnare som ett evigt vattenfall av bubbel babbel. Orden är omöjliga att urskilja och ingen hör vad som sägs. Problemet är att toppolitiken har blivit "avsexualiserad och tråkig." Därför är vi utleda på alla dessa kommentarer som är i stället för bristen på folkets egen röst. Experterna som förstår allt har placerats på frontplats, så vi kan luta oss tillbaka och skåda från tvefatöljen. Frågan blir då vad som är vad? En så kallad moralisk fråga. Hur långt är det politiska spelet från en vanlig människas verklighet? Svettisarna på gymmet de som tror att de måste kämpa för att passa in och sedan må bra. Frågan är om moral är något man kan träna på, som kroppen på gymmet?

Vad är då moral? Att mena vad vi säger, kanske, det är i varje fall en bra utgångspunkt.

Kanske handlar det också om att sluta springa och gömma sig bakom en allmänhurtig fasad om hur vi måste vara för att passa in. Det räcker väl med att våra politiker håller på?

Fortfarande har jag inte hört att någon motiverat moral med att det är sexigt att vara moralisk. Däremot har jag hört en viss president av stora mått säga att moral är vad jag tjänar mest på, så det så! Tig och böj dig ner i bänkplassen.

*Per-Arne Bengtsson, präst i Svenska kyrkan
epost: per-arne.bengtsson@svenskakyrkan.se*