

## Så blev den äntligen av – Konfirmation 2020

Så blev den äntligen av – Konfirmation 2020. Längre trodde jag att det var kört för den här årskullen men nu är den genomförd. Enligt konstens alla regler och med alla restriktioner och riktlinjer på plats så kunde vi genomföra den viktiga rituella handling som konfirmationen innebär. De som inte fick vara på plats kunde följa händelsen via Internet och på så sätt bevittna att det har skett.

Ungdomarna har tagit ett stort steg mot vuxenvärlden och bekräftat det gemensamt och offentligt.

Även om olika trender i samhället har gjort att en del av våra urgamla riter ifrågasätts och har kommit att förändras så är de viktigare än någonsin i den här tiden. Det är fortfarande väldigt viktigt för oss att manifesteras att en ny människa är född. Det är viktigt att fira att någon gifter sig. Det är viktigt att fira att någon är på väg mot vuxenvärlden och det är viktigt att manifesteras att någon har dött och lämnat vår jordiska gemenskap.

Det här är urgamla riter som finns i alla slags kulturer och i alla religioner. Det är inte specifikt svenskt utan allmänmänskligt att högtidlighålla de här viktiga livshändelserna.

Jag tror att vi – på sikt – kommer att bli djupt olyckliga om vi börjar slarva med de här sakerna. Om vi slutar att bry oss om att det föds nya barn i familjen – om vi slutar fira födelsedagar – om vi slutar att fira kärleken – om vi slutar att högtidlighålla en människas livsgärning- då är vi illa ute.

Konfirmationsriten, det vill säga att vi firar att man har tagit ett steg mot vuxenvärlden och att man har fått del av den undervisning som tillhör dopet, har länge setts som föråldrad och de ungdomar som konfirmeras blir allt färre.

Precis som med de andra riterna så tror jag verkligen att konfirmationstiden är viktig för oss som människor. Det är viktigt att vi får möjlighet att diskutera livsfrågor tidigt i livet. Det gör oss beredda på dem när de inträffar under vårt kommande liv. För ingen av oss undgår ju frågorna, det är bara olika när de drabbar oss.

Svenska kyrkan har lång erfarenhet av att hantera de här frågorna och jag vill påstå att Västanfors Västervåla församling envist kommer att hålla liv i de viktiga riter som våra mänskliga liv behöver uppmärksamma. En av de viktigaste uppgifterna vi har är att döpa

människor in i den kristna gemenskapen och att ge dem den undervisning som hör till den kristna tron. Det vill säga dop och konfirmation.

Tänk så fattigt och tråkigt vårt liv skulle vara utan detta. Om bara några veckor startar en ny omgång konfirmander sin resa mot konfirmationen. En resa som innebär en ny gemenskap och många spännande diskussioner och lärdomar.

Du som inte är konfirmerad, eller döpt, kan bli det trots att du inte är spädbarn eller 14-åring. Ta kontakt med församlingsexpeditionen och anmäl ditt intresse. Jag lovar att vi kommer att ta hand om dig oavsett om du är 14 eller 102 år och allt däremellan. Välkommen!

*Lars Frisk, teologistuderande IT-tekniker*

*epost: [lars.frisk@svenskakyrkan.se](mailto:lars.frisk@svenskakyrkan.se)*