

PINGST – Den gröna helgen

Nu när annandag pingst inte längre är en helgdag så uppmärksammas pingsten inte på samma sätt som tidigare. Av tradition är det en tid av fest i i våra kyrkor med vigslar och konfirmationer. I år sammanfaller annandag pingst med nationaldagen och blir på det sättet en röd dag.

Nu är den tid när varje blomma, varje träd och varje fågelunge berättar för oss att Gud skapar och ger liv åt allt och att han finns här med sin ande.

En gång var jag på ett barnhem i Polen och hälsade på och där berättade de att de tidigare haft besök av en kyrka från Sverige. Vi blev lite nyfikna: vad var det för kyrka? De kom inte ihåg vad den hette, men sa att det var något med grönt. Grönt, nej, någon kyrka med grönt i namnet kunde vi inte komma på. Så var det en av oss som tänkte till. På pingsten är det ju grönt! Det kanske var pingstkyrkan? Ja, mycket riktigt. Pingst heter på polska "Zielone Swiatki" – den gröna helgen. Vilket passande namn på den här tiden när de gröna färgerna nästan bländar en och försommargrönskan är så där ofattbart skön! När man ser allt det vackra så är det svårt att förstå all ondska, allt våld som sker, allt hat... Vår jord är skapad så fantastisk men vi människor förstör och gör ont. Och det vore alltför naivt att tro att de som startar krig och skapar förödelse, de för vilka en människas liv inte har något värde, skulle påverkas av solens värmande strålar. Nej, världen är inget paradys. Men när vi oroligt undrar vad som ska hända och hur framtiden ska bli då sänder Gud sin Ande med den kärlekens makt som kan skapa. Ondskans makter kan bara förstöra och skapa förödelse. Bara kärleken ger liv åt allt som växer och gror och åt oss människor.

Guds kärlek sprids i det lilla, därför har varje ord, varje blick vi ger en annan människa betydelse. Ett "god morgon" ett vänligt "tack" landar i den vi möter och växer där och sprider sig vidare.

Vi människor är olika, men hör samman. En av pingstens texter handlar om hur människor med olika språk plötsligt förstod varandra. Låt oss fira både pingst och nationaldagen med glädje! Känna stolthet över vårt underbara land! Njuta av skönheten i fruktträdens blomning, de ljusgröna björkarna och de små röda stugorna. Vi kan inte se vilka andra är och vara öppna för dem, om vi inte vet vilka vi är. Korset i vår flagga berättar om hur kristendomen präglade vårt samhälle.

Låt oss gå ut och njuta av den härliga försommaren. Låt vårt land vara ett land där människor lever i fred med varandra, och där demokrati och yttrandefrihet får råda.

*Bodil Engström, kyrkoherde i Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling
epost: bodil.engstrom@svenskakyrkan.se*