

Några tankar inför årets fastetid

start askonsdagen 1/3 fram till påskafton = 7 veckor.

Kyrkoåret är en alldeles annorlunda kalender som på ett klokt och pedagogiskt sätt inramar ett helt vanligt år utifrån tydliga berättelser om Jesu liv. Inför julen firar vi adventstiden och 1:a advent är också kyrkoårets nyårsafton. Då startar ett helt nytt kyrkoår med jubel och mycket lovsång. Nu väntar en helt annan typ av kyrkoårstid, fastan, som är en förberedelsestid inför påsken. Det är en kyrkoårstid som anknyter till Jesu vistelse i öknen där han efter att ha fastat i 40 dagar och nätter blir hungrig och får utstå flera frestelser som ”frestaren” utsätter honom för. (se bla Matteus evangeliet kap 4).

Parallellt med fastan startar Svenska Kyrkans alla församlingar sin **fasteinsamling 2017**. Årets tema är **MATRÄTTEN – för allas rätt till mat**. Idag lever 795 miljoner människor med ständig brist på mat. Barn drabbas hårdast och idag är vart fjärde barn i världen kroniskt undernärmt. Trots att jordens resurser skulle kunna föda oss alla. Mat är en mänsklig rättighet! Det är något som säkert många av oss instämmer i, som en slags självklarhet. Men inte många av oss i vårt land har någon gång verkligen upplevt riktig hunger; en helt tom mage som värker...

Svenska Kyrkans internationella arbete försöker hela tiden bygga upp projekt som är meningsfulla och som gör skillnad. Låt mig få berätta om ett sådant nu pågående och lyckosamt projekt från Tanzania: **”Ko- och kalvprojektet”**. Genom detta projekt får familjer som lever i djup fattigdom och utanförskap en möjlighet till förändring. Familjen ansöker om en att få en dräktig ko. Familjen får utbildning i jordbruksteknik, hållbart jordbruk och modern djurhållning. Det ger dem möjlighet att få inkomster, bättre kost, större avkastning i jordbruket och att ta sig ur fattigdomen. Barnens skolgång blir möjlig. Mattild Livenius och hennes man Elias fick sin ko 2007. Deras ko ger 16 liter mjölk/dag. 4 liter behåller de själva och de 12 liter som de säljer ger en bra inkomst.

-Nu har vi råd med det familjen behöver, berättar Elias.

8 000 familjer och enskilda har fått sina liv förändrade genom detta ko- och kalvprojekt.

Det var en upptaktsträff i Sala i slutet av januari för oss som arbetar med fasteinsamlingen. Då var det en person som gjorde denna reflexion efter att vi hade fått se en film om ko- och kalvprojektet:

”Det är så stor glädje och kärlek till det viktigaste i livet hos dessa fattiga och utsatta människor! Kärlek till sin ko, som ger dem mjölken. Att se hur familjens liv förändras genom tryggare inkomst, framtidstro, barnens skolgång, återvunnen värdighet och självkänsla. Och de får 3 kronor per liter för mjölken! Våra egna mjölkbönder får knappt 1 krona.”

I församlingens annonser här i Annonsbladet Börsen kommer du att få information om våra olika insamlingsevenemang under fastans sju veckor. Vill du ha en egen liten fastebössa att sätta på köksbordet, kontakta mig. Ta vara på fastetidens budskap och fundera på vad som är viktigast i livet, i ditt liv, just nu. Hur förvaltar du det viktigaste i ditt liv? Att fasta är också att avstå från något för att vinna någonting annat. Kanske mera livsglädje?

Li Lundberg, präst i Västanfors Västervåla församling

mejl: li.lundberg@svenskakyrkan.se

tel 0223-434 00 (vxl)