

# Kyrka i ständig förändring

I år är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser på kyrkporten i Wittenberg. Lite förenklat skulle man kunna säga att det var 95 punkter som Luther tyckte borde förändras eller reformeras i kyrkan för att den skulle fungera bättre. Det blev inte riktigt så lätt som han tänkte och det hela ledde så småningom till att kyrkan splittrades och det som senare blev Svenska kyrkan hör till den protestantiska delen. Den som ”protesterade” mot felaktigheter och hade ambitionen att göra på ett annat sätt än den gamla kyrkan.

Det här är förstås en väldigt förenklad bild av vad som egentligen hände men det finns skäl att fundera över reformationen även idag. Den där händelsen för 500 år sedan var en skiljelinje. Det gamla skulle förändras för alltid och inte längre vara sig likt. Trots att grundbudskapet är detsamma.

500 år efter Luther så är kyrkan fortfarande i förändring. Grunderna för kyrkan är de samma men formerna för hur kyrkan arbetar förändras ständigt. Självklart förändras också andra kyrkor som till exempel den Romersk katolska kyrkan men kanske är det så att vi som tillhör den Lutherska kyrkan både är vana vid, och kanske till och med kräver förändring i vår kyrka.

På försommaren vigdes nya präster och diakoner till tjänst i vår kyrka. Nya medarbetare vars liv förändras i och med att de vigs till tjänst inom kyrkan. Inte så att de blir oigenkännliga, de är ju samma människor fortfarande, men på ett väldigt tydligt sätt har de fått en ny roll i kyrkan. Luther menade att det ska finnas särskilt utsedda människor, mest som en slags ordningsfråga, som predikar och handhar sakramenten. Detta trots att han menade att alla människor är präster i en mening. Alla har nämligen ansvar för att evangeliet ska föras vidare. Det här kallar Luther ”Det allmänna prästadömet”. Det innebär att kyrkan förändras hela tiden i takt med dess medlemmar.

Den **17:e september** är det kyrkoval. Då är det dags för alla medlemmar att ta det ansvaret och säga sitt om hur den här förändringen ska gå till. Här får alla medlemmar i kyrkan möjlighet att välja hur och vilka som ska ges möjlighet att styra riktningen i den här förändringen som ständigt pågår.

Kyrkovalet kallas ibland det bortglömda valet men det är minst lika viktigt som kommunal- eller riksdagsvalet för den som är medlem i kyrkan. Det är här du som enskild medlem har möjlighet att påverka hur förändringen ska se ut. Din röst är viktig för att vi, som har fått ett särskilt ansvar i kyrka och församling, ska veta hur vi ska ta ut riktningen och hur förändringen ska se ut.

För oavsett hur du röstar så kan du vara säker på att det kommer att förändras inom kyrkan. Evangeliet om Jesus Kristus ligger fast men hur vi arbetar i ljuset av det har alltid, och kommer alltid, att förändras i sann Luthersk anda.

Läs mer på [www.svenskakyrkan.se/kyrkoval](http://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval)

*Lars Frisk, teologistuderande IT-tekniker och förtroendevald  
e-post: [lars.frisk@svenskakyrkan.se](mailto:lars.frisk@svenskakyrkan.se)*