

Kultur öppnar dörrar

Det är höst och det kryllar av kulturella evenemang. Det är sida upp och sida ner i tidningen med annonser om olika föreställningar, konserter och föredrag. Museerna lockar med olika upplevelser. Man kan gå på bio och se en film eller en direktsänd opera. För den hågade kan man lära gamla hantverkstekniker. Bokmässor och författardagar avlöser varandra.

Ganska ofta inbjuds till samtal i dessa sammanhang har jag noterat. Nu för tiden vill man inte bara vara en kulturkonsument, utan också få tillfälle att lära mer och fördjupa sig, gärna tillsammans med andra. Här kan det bli riktigt spännande när kulturen berör och kanske rör om och får oss att ställa frågor till oss själva och andra om hur det är att vara människa!

En tavla på en utställning. En bild som väcker nåt inom mig.

jag blir frustrerad: vad föreställer det här??

jag blir glad: vilken rolig idé!

jag blir lugn: den här färgen ger mig ro

jag blir nyfiken: vad händer utanför ramen??

En tavla, en dansföreställning, en bok, en melodi, en film...

Kulturens olika uttryck är livsnödvändiga för oss. De öppnar upp åt insidan. Får oss att upptäcka nya saker om oss själva och världen, om livet. De tränar vår fantasi. Leder till nya associationer och idéer. De ökar vår empati. Bokhyllan är fylld av livsöden, bions filmer likaså. Genom dem får vi del av många andra människors berättelser och det ökar vår förståelse för hur andra har det, tänker och känner. De ger oss kontakt med vårt eget känsloliv. Musiken sätter också inre strängar i vibration. Vi förstärker eller dämpar känslor med musik. Den ger oss också inre bilder, associationer till fågelsång eller lekande, skrattande barn.

Kulturen uttrycker och underhåller vårt andliga liv. Böcker, musik, dans, skådespel kan sägas vara vår andliga spis. Därför är den en viktig budskapsbärare även i kyrkorummet; arkitekturen, freskerna, tavlorna, skulpturerna bär vittnesbörd om det inte riktigt nåbara. En verklighet som vi bara till en viss del känner. Nåt som ännu inte är, men ska bli. Vi möter oss själva och Gud i symbolernas rika språk. En dialog kan uppstå. Ett hjärtas samtal där ord är överflödiga.

Vi har ett fantastiskt kulturarv i våra kyrkor. De flesta kyrkor i vårt område är öppna dagtid, men skulle det vara stängt så kontakta t ex församlingsexpeditionen. Be om en visning. Svenska kyrkan har idag ett uppdrag från staten att hålla dessa gemensamma skatter tillgängliga för alla intresserade. Det vill vi gärna göra förstås.

Välkommen att upptäcka din kyrkas spännande miljöer, och givetvis även den levande kulturen i gudstjänster och musikliv!

Mari Jansson, präst och kontraktsadjunkt

mari.jansson@svenskakyrkan.se