

Kärlekens väg

Har du läst Höga visan 8:6-7 som är bibelns särskilda kärlekspoesi och som man ibland kallar Sångernas sång? Om du inte redan har gjort det så gör det! Den texten är som en hyllning till kärleken med dess styrka och dess obeveklighet. Kärleken precis som lyckan tror jag inte är något som man kan jaga efter. Jag tror att det är något som man kan landa i och omslutas av, ett förhållningssätt, ett aktivt val, en väg att gå - Kärlekens väg.

Kärlekens väg har sin självklara utgångspunkt i Gud. Det är den starka kärleken som beskrivs i Höga visan. Det är själva Guds handlande med oss människor. Det är ett val vi får göra om vi vill bli hans medarbetare i världen.

Vi ställs inför många olika val i våra liv varje dag. Vilket yrke ska jag välja? Var ska jag bo? Vågar jag visa min kristna tro? Vilket elavtal ska jag välja och vilken teleleverantör? Hela vårt liv består ständigt av nya val. Jag tror att många av er känner till eller har för era barn eller barnbarn läst Astrid Lindgrens bok Bröderna Lejonhjärta. Kommer ni ihåg när Jonatan ska ge sig av från lugnet och tryggheten med sin bror Skorpan, för att kämpa mot ondskan, Draken. Det slutar med att Jonatan säger att även om det är farligt så måste jag ge mig iväg, för ibland måste man göra det som är farligt, för annars blir man ingen människa, utan bara en liten lort. Lortar är de som sviker det de tror på, sviker det som de vet är rätt och riktigt.

Dina och mina val handlar, precis som för Jonatan, om hur ska vi välja för att vara människor, inte lortar. Det kan vara små eller stora val vi måste göra, men det handlar om att välja så att vi blir en människa som går kärlekens väg och inte sviker.

Kärlekens väg har också sin självklara riktning mot oss. Från skapelsens morgon har människan varit föremål för Guds kärlek. Livet är Guds främsta gåva till oss. "Visa mig Herre din väg, så att jag kan vandra i din sanning" står det i Psaltaren. Det är en uppmaning till oss att följa honom.

Kärlekens väg har sitt erbjudande om försoning med Gud. Det som sker under påsken i Jerusalem - Jesu lidande, död och uppståndelse - är själva grundbulten i den kristna tron.

Att drivas av kärlek innebär att åtminstone ibland sätta sig själv och sina behov åt sidan för någon annan, men det är inte alltid så lätt.

Kärlekens väg får därmed också en konsekvens för oss i mötet med andra. Den kärlek som vi får ta emot av Gud är det meningen att vi skall använda i mötet med andra människor. Vi får dela den med andra. Vår uppgift är att förkunna försoningens evangelium. Vi kommer att möta svårigheter i livet precis som alla människor gör, men vi får lita på att vi genom Gud får kraft och förmåga att lösa svårigheterna. Där är bönen en viktig del.

Det är lätt att säga att vi ska skapa försoning där oenighet råder, men verkligheten är inte så enkel. Vi ser och hör hur olika ledare i världen argumenterar och skyller på varandra. Men vågar och orkar du säga vad du tycker och stå för din åsikt eller blir du en liten lort?

Barbro Wahlberg, veniat och förtroendevald i Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling*

**venia - tillstånd för lekman att predika vid gudstjänst i Svenska kyrkan*