

Just nu–tankar

Kan vi se in i framtiden? Kan vi sja om hur det kommer att bli framöver? Nej, det kan vi inte. Vi kanske kan ana någonting av vad som komma skall, men du och jag är obönhörligt fast i det som vi kallar nuet. Just nu läser du en text av mig, som jag skrivit på min dator för flera dagar sedan. Nuet är ett flöde som ständigt rör sig framåt. Fast ibland skulle vi vilja att vi kunde spola tillbaka tiden och på nytt få uppleva viktiga händelser i våra liv. Just nu skiner februarisolens intensivt och liksom ropar till oss ”Se här kommer jag och värmer er!” Tomas Ledin skrev en gång:

”Just nu vill jag leva, just nu
Just nu vill jag känna, just nu

Känna luften i mina lungor
Känna blodet som pulserar
Känna ljuset i mina ögon
Känna tiden som passerar”

Just nu, i våra coronatider är det många som inte håller med om Tomas sångtext. Många säger istället; ”Om bara den här tiden är över snart. Vi vill tillbaka till livet som det var förut” (innan pandemin).

För många affärsinnehavare med butiker och restauranger, teatrar och researrangörer är denna tid ett stort och reellt hot mot deras affärsrörelses existens. Medan andra affärsrörelser, som kan driva sina affärer över nätet, ökar sin försäljning markant. De som lever på att leverera paket har fått ökade inkomster i dessa tider. Det skapas nytänkande kring sättet att nå ut till sin publik när vi inte får vara tillsammans på samma arena. Jag känner ett ungt par som köpt biljetter till en digitala konsert med fagerstagruppern The Hives för 17 dollar per person. Bandet kan sända samma konsert till flera länder utan att behöva resa till olika världsarenor och ändå nå ut till sin publik.

Den här ”isoleringens tidevarv” skapar också en längtan till ”när det vänder” och vi får umgås med varandra igen. En stor förhoppning finns om att vaccineringen ska hjälpa till med denna förändring. Det hoppas jag och många med mig, just nu.

Jag vill med denna text fokusera på vad vi vanliga människor kan göra för andra som är isolerade. Därför riktar jag mig just nu till dig som har en mobil som kan ladda ned appar. När skickade du senast ett vykort? Känner du till en fantastisk liten app som heter **RiktigaVykort**? Jag älskar den! För endast 19 kr kan du skapa ett personligt vykort men din mobil. Du kan ta foton och skicka iväg och kortet kommer fram snabbare än om du postar det i lådan. En riktig pärla tyckt i formatet A5, vilket betyder att det blir som ett litet foto för mottagaren. Du kan självklart skicka samma kort till flera personer på en gång. Men poängen är att du förmedlar ett fysiskt personligt kort med ett eller flera foton. Så när skickade du ett vykort senast?

När skrev du senast ett brev? För mig är brev en ofantligt fin gåva att få. När någon tagit sig tid att formulera tankar och berättelser till mig blir det en gåva som jag kan läsa flera gånger om.

Det enklaste är ju förstås att ringa, slå en signal. Men vykort och brev skapar längre svallvågor av värme och omtanke, tror jag i alla fall. Fundera på vad du kan göra med din tid just nu, som ger livsmod och omtanke till andra i ”dessa bistra tider”.

Li Lundberg, präst i Västanfors Västervåla församling
epost: li.lundberg@svenskakyrkan.se