

Tre höstfunderingar

1. **Varje gång** den kommer runt hörnet förbi mataffären och svänger upp till stationen för att fånga upp oss passagerare, då känns det så bra. Vi vet att det finns plats för oss också, vi har bokat biljett och håller den i handen eller har den inbakad i mobilen. Inne i bussen är det en stilla förväntan inför resans slutmål: huvudstaden inom ca två timmar.

Nu är jag på väg hem från mitt helgbesök i stora staden och när jag satte mig i bussen tänkte jag: Vilken tur att det finns människor som väljer att bo i den här miljonstaden, som väljer att leva i storstadens puls, färdas genom tunnelbanans myller av folk, många gånger helt okända ansikten, varje dag. Att de finns där ger mig och många andra landsbygdsboende en möjlighet att besöka och uppleva allt det som finns där av kultur, sport, shopping och natur. Nu är jag nöjd och belåten och åker hem till en helt annan livspuls och miljö... Stockholmsresan blir ett äventyr varje gång och varje gång vet jag hur den slutar: hem till friden!

2. **”Kura skymning”** är ett uttryck som kommer med hösten. Att träffas och mysa, tända ljus och berätta hur man har det. Eller ta en bok och ”lyssna” till vad författaren berättar. Nu har du chansen att lära känna vår nobelpristagarinna Alice Munro. Hon är en novellist av guds nåde, en mycket omtyckt författare av dem som redan upptäckt henne. Jag vill också upptäcka henne, så jag har inhandlat två av hennes böcker. Alice skriver om det nära livet och om vanliga människors erfarenheter. Jag läste den första meningen på en novell och redan genom denna enda mening fångade hon en situation som målade mycket och hon fångade min nyfikenhet direkt! Jag ser fram emot att ”kura skymning” med denna belönade författarinna från Kanada, 81 år gammal.

3. **Hösten har varit fantastiskt vacker detta år!** Det säger många med mig, även på radion sa de det! Vi är många som har sett trädens färgprakt och hur de lyser gula, brandgula och röda. Och löven har fått hänga kvar så läääänge. Nu börjar de lossna och fyller marken med torkade löv, som fastnar i skorna och kommer in i hallen. Jag låter dem få vara kvar där inne, ett tag. Tar gärna med mig höstens prakt in... Träden förbereder sig för kylan och torkan och då måste de befria sig från löven helt enkelt för att överleva vinterkylan. Radions P1 sänder Naturmorgon varje lördag kl 06.15-08.00 och där talade de om just denna process i lördags morse, varför löven får färg och sedan faller. Att känna till hur våra träd fungerar och ”tänker” fyller mig med tacksamhet inför trädens omsorg om sin överlevnad. I många år har jag lyssnat på berättelser om naturen och vad som sker där och om förändringar som inträffar i vår tid. Det är ett toppenprogram helt enkelt. Där ”kuras gryning” varje lördag, året om.

*Li Lundberg,
präst i Västanfors Västervåla församling*