

Hans förnamn är Kailash och han bor i norra Indien

Det finns människor i vår närmaste omgivning och i vår värld som på ett märkligt sätt ger oss andra ”ett stoltare hopp” om att 1 människa kan göra skillnad. Jag har fått kunskap om att en av årets fredspristagare Kailash Satyarthi är just en sådan man.

Kailash kommer att dela Nobels fredspris med den redan världsberömda flickan Malala Yousafzai, som blev skjuten i huvudet av talibanerna, och överlevde, mirakulöst! Kailash är mycket stolt över att få dela fredspriset med Malala och säger: ”Malala har blivit en utbildningens ikon”.

Så mina vänner; den dagen Nobels Fredspris delas ut i Oslo, den 10/12 skall vi vara med, kanske inte på parkett, men via TVn kommer vi att delta och vara med och buga oss djupt för dessa 2, som skapar hopp och mening i vår tid, i sin närmiljö och över hela världen. 2 människor som gör skillnad, i vår tid.

När Kailash började sin första skoldag kom han till skolan med nya kläder och nya skor, full av förväntan. På trappan till skolan satt en pojke med en sko-putsarlåda. För Kailash blev detta möte mycket omtumlande. Han gick in i skolan med sina vänner, men pojken satt kvar på trappan. Kailash kunde inte släppa mötet med pojken han mötte sin första skoldag, så en dag gick han fram till pojkens pappa och frågade varför hans son inte gick i skolan? Pappan svarade att de var ”fattiga människor, födda till att arbeta”.

Den första skoldagens omtumlande händelse ligger kvar i minnet och en dag när Kailash är 34 år slutar han tvärt att arbeta som ingenjör och startar sin organisation, som på svenska heter ”Rädda barndomen”. Det är tidigt 1980-tal och FN:s barnkonvention är ännu inte skriven... Få arbetar aktivt för barns rättigheter eller protesterar mot barnarbete.

”Det fanns inga upptrampade vägar att följa. Jag fick börja från början och prova mig fram”, säger Kailash.

Så här arbetar organisationen ”Rädda barndomen” idag: Det handlar om att frita barnen som finns inne i tegelbruket, i mattfabriken, i glasbruket, i gruvan eller i hemmen (där barnen arbetar som hemhjälp). Kailash organisation får ett tips om att det finns barnarbetare vid en arbetsplats. Tipset kollas noga upp, sedan görs fritagningsråden tillsammans med polisen och andra myndigheter. En inte helt ofarlig aktion, 2 medarbetare till Kailash har dödats.

”Vid farliga tillslag är jag eller någon från min familj alltid med”, berättar den 60-årige Kailash.

I byarna på landsbygden är det inte ovanligt att polisen är i maskopi med fabriksägarna och därför har ett stort antal fritagningar misslyckats sedan informationen om en fritagning läckt ut, och barnen göms undan.

Men hur var det med att göra skillnad?

Hur många barn har blivit fritagna av Kailash organisation sedan starten och därmed fått en chans att ”rädda sin barndom,” möjlighet att gå i skolan och skapa sig ett helt andra livschanser?

Svaret på frågan här ovanför är: **80 000 barn!**

(Källan till denna text är Mia Holmgrens artikel i DN, den 30/11 ”Barnslavarnas räddande ängel”)

*Li Lundberg,
präst i Västanfors Västervåla församling
mejl: li.lundberg@svenskakyrkan.se*

