

Goda förvaltare...

Under en av sommarens gudstjänster predikade jag kring ämnet ”goda förvaltare”. Vad innebär det att vara en god förvaltare, kan man fråga sig.

Vi kanske tänker i termer av pengar och kapital, materiell egendom och annat som vi äger. Men ett gott förvaltarskap är mångbottnat. Vi är satta att vara förvaltare över skapelsen, över djur och natur, skog och mark, sjöar och vattendrag och ta hand om dessa på bästa sätt. Vi har en regering och riksdagsmän, kommunpolitiker och andra som är satta att förvalta våra samhällen på bästa sätt.

Men något som vi tenderar att glömma bort är att vi också är satta att förvalta våra egna liv, våra talanger och egenskaper på ett gott och ansvarsfullt sätt. Vi är alla begåvade med rikedomar av olika slag. Men oavsett fattigdom eller rikedom i materiellt avseende, tror jag att det är meningen att vi alla skall förvalta det vi får och att vi skall göra det i omsorg om varandra. Men vad kännetecknar då en god förvaltare?

En god förvaltare utför sina arbetsuppgifter med glädje och stolthet, ödmjuk inför de talanger och gåvor han/hon begåvats med och med en medvetenhet inför det uppdrag hon fått. En dålig förvaltare kanske fuskar och slarvar i sitt arbete, pratar illa om sina arbetskamrater eller chef bakom ryggen och bryr sig inte om de talanger hon är satt att förvalta. Det största straff den människan kan utsättas för, är inte att bli sparkad från sitt jobb, utan det missnöje och otillfredsställelse hon själv upplever i sitt liv, genom att missbruka sitt förvaltarskap.

Vi har alla fått olika mycket att förvalta. Det finns ingen optimal rättvisa eller jämlikhet med *våra* mått att mäta detta. Många upplever att de inte har fått en enda talang, medan andra har fått alla möjliga artistiska, musikaliska, idrottsliga talanger. Men vi har alla begåvats med någon form av talang, vare sig vi erkänner den eller inte. Det som är självklart för oss, är ofta det som vi är bra på.

Att använda sina talanger är att vara en god förvaltare. Att använda de gåvor man har fått så att de blir människor till glädje och så att man tjänar människor till det yttersta med dem. Det blir både man själv och omvärlden rikare av. Den som inte använder sina talanger förminskar både sig själv och omvärlden, eftersom du har fått dina gåvor för att de ska användas och komma andra till glädje. Vi måste vara frimodiga nog att våga sticka ut hakan och vara annorlunda än grannen eller arbetskamraterna.

Våga vara stolt och glad åt dina talanger och gåvor! Det spelar ingen roll om det handlar om att baka de godaste bullarna i grannskapet, spela gitarr, plantera blommor eller vara en god lyssnare i din bekantskapskrets. Vårt förvaltarskap behövs, i stort såväl som i smått. Ta vara på ditt liv och dina gåvor. Det är du skyldig både dig själv och din omvärld.

Ulla Karlsson

Präst i Västanfors Västervåla församling

E-post: ulla.karlsson@svenskakyrkan.se