

Goda förvaltare handlar om att vara mänsklig

Goda förvaltare - vad innebär det? Vem är en god förvaltare? Vad innebär det för mig och för mitt liv att vara en god förvaltare? Vilka resurser har jag fått som jag ska förvalta så att de blir till glädje och nytta för andra? Ju större resurser jag har, desto större ansvar har jag för att förvalta och för att dela med mig och hjälpa till.

Jag tror inte att det handlar om pengar, utan det handlar om vad du och jag kan göra för och tillsammans med våra medmänniskor. Det största vi har att förvalta är livet självt. Vi ska ta hand om det som vi har fått. Inte exploatera det och sko oss själva utan förvalta det åt den som kommer efter oss. Hur bär vi oss åt mot varandra? Hur tar vi hand om våra relationer? Bryr vi oss om den som är ensam, den som är ledsen? Är det ibland så att vi blir så rädda och ängsliga för att göra fel, så vi inte gör något alls?

Jag tror vi har alltför lätt för att förminska oss själva och våra resurser och säga att vi inte har något att komma med, att vi inte kan göra något eller duger till något.

I ordspråksboken står det: ”Neka ingen en skäligen gåva när det står i din makt att hjälpa.” Om vi anstränger oss och tänker efter så tror jag att vi alltid kan hjälpa den som behöver stöd. Min mamma levde efter orden: *ger du något så får du hundrafallt igen*. För henne var det viktigt att alltid dela med sig på olika sätt. Hon trodde inte på ordspråket ”ensam är stark”. Hon försökte se människan bakom allt som hände och finnas där som stöd.

Min vän Anita har skrivit:

Dela din sorg och den blir åtminstone möjlig att bära.

Dela någons glädje och den bara växer.

Det krävs inget hav för att spegla himlen.

Det räcker med en liten damm en liten vattenpöl, så kommer himlen nära.

Det krävs inga stora ord eller väldiga gärningar.

Bara de små enkla vardagsorden och att vi ser varandra.

Så händer det ibland att himlen kommer nära.

Jag tror att om vi försöker att se människan i allt som händer i världen, då blir inte krig och alla svårigheter opersonliga och då blir vi inte oberörda. Då tror jag att vi inser att vi alla är beroende av varandra och kan hjälpa varandra precis så som uppmaningen i Bibeln är. Det är väldigt lätt att säga att jag har så fullt i min kalender så jag hinner inte eller orkar inte. Jag tror att vi alla kan göra något för någon annan människa. Ett leende, ett tröstande vänligt ord eller en kram kan vi alltid orka med.

Hur tar vi hand om vår skapelse och allt som lever i den? Hur bär vi oss åt med naturen? Exploaterar vi den eller vårdar vi den för att de som kommer efter oss också ska kunna leva på jorden och av jorden? Vi människor måste vara kloka, uthålliga, kunniga och försöka göra rätt för oss. Bo Setterlind skriver i psalm 287: ”Guds värld är en skimrande gåva till oss, som dess yta bebor. Men ack hur den gåvan vi slösat i trots och i bristen på tro.”

Ja, därför är sådana ungdomar som Greta Thunberg jätteviktiga. Hon försöker väcka oss alla, även politiker och makthavare, för att vi ska ta ansvar för vår jord. Gud har utrustat oss med huvud, hjärta och händer för att vi ska se oss omkring och se vad som behöver göras och utföra det. Det handlar om att vara mänsklig och där behövs vi alla som Guds medarbetare.

*Barbro Wahlberg, veniat och förtroendevald i Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling
epost: barbro.wahlberg@gmail.com*