

Gå du och gör som han

En av Bibelns mer kända liknelser är en berättelse om hur en man på väg till Jeriko blir rånad och överfallen och hur de passerande människorna reagerar. En präst och en annan lärd man går förbi den slagne mannen utan att hjälpa till och sen kommer en man från Samarien.

Samarien var ett område som inte var särskilt högakttat och det var oväntat att mannen stannade och hjälpte till. Jesus väljer säkert de olika personerna i liknelsen noggrant. Han visar att omsorg inte är bundet till vad man har för uppgift i samhället eller vilken plats man kommer ifrån. Omsorgen kommer från hjärtat, inte från uppgiften, titeln man bär eller området som man bor i.

Det är något speciellt med dessa berättelser som man har hört många gånger. Ibland är det svårt att ta emot något nytt. Men då och då öppnar sig berättelsen och man hör något som man aldrig hört förut.

Var fastnar du? Hos värdshusvärderna som tar emot uppgiften att vårda en sårad främling? Vid människorna som går förbi den sårade mannen? Går du också förbi? Eller identifierar du dig med den slagne mannen som ligger där på marken?

Den välkända berättelsen kan hjälpa oss att lära känna kärnan i Jesu budskap, kan öppna vårt hjärta.

Det är en berättelse som kan väcka liv i oss. Likt värdshusvärderna kan vi inspireras att vårda människorna som kommer i vår närhet, påminna oss om att ge mer än vi tar. Vi kan påminnas om att inte sälla oss till skaran som går förbi den slagne och misshandlade. Vi kan öppna ögonen för andras likgiltighet mot medmänniskors smärta och lidande. Och kanske kan vi påminnas om att likt den slagne mannen sträcka fram en hand och hoppas på att en medmänniska tar den.

Gå du och gör som han, säger Jesus om mannen från Samarien. Kanske är det ord också till dig och mig. En tidlös kallelse om en omsorg som inte bara är ord, utan handling.

Vem är den slagne mannen i ditt sammanhang?

Vem är ensam, ledsen, felbehandlad, fallen till marken?

Hur möter du den människan?

Vad kan du göra för att hjälpa?

Eller är du den som behöver ta emot omsorgen just nu?

Så många vägar och trådar kan vi plocka upp ur berättelsen. En berättelse är aldrig bara ord, den är något mer. Den är fylld med mening, med minnen, med liv, så också denna tidlösa liknelse. Den vill säga något till oss.

Jesus kommer till oss idag och talar om mannen som valde en annan väg än alla andra, valde omsorgens och kärlekens väg. Gå du och gör som han, säger Jesus. Även till dig. Öppna ditt hjärta, låt berättelsen slå rot i dig.

Välj vägen genom smärta och lidande, vägen som Jesus går, så går ni sida vid sida ut i världen. Välj kärlekens blick, den blick som aldrig är likgiltig. Den blicken delar du med Jesus, och den ser han dig med.

Gå du och gör som han.

Catharina Carlsson, präst i Svenska kyrkan

Texten är hämtad från blogg.svenskakyrkan.se