

## Ett kvinnligt perspektiv

I söndags var det internationella kvinnodagen, vilket uppmärksammas på olika sätt runt om i världen. Vid flera tillfällen har jag firat en gudstjänst med kvinnoperspektiv den dagen. Då har det hänt att någon man har ifrågasatt varför det inte finns en internationell mansdag. Jag har då svarat med att säga att det är det alla andra dagar på året. Men det är inte så skämtsamt som det låter. Vi är så indoktrinerade i vårt samhälle fortfarande får man väl säga, med att det mesta går efter en manlig norm, att vi inte ens tänker på det, i vardagslag.

Vi har alla ett ansvar i tillvaron att lyfta fram kvinnors perspektiv, inte minst vi som jobbar i kyrkan. Det kan gälla allt från språkbruk, kroppsspråk till hur vi talar om Gud. Den traditionella gudsbilden är manlig i sin form, och ändå så inser vi inte att vi begränsar Gud på det sättet. Gud inrymmer både manligt och kvinnligt och ingetdera, och det är vår uppgift att visa på det. En gudstjänst har inte ett kvinnoperspektiv bara för att prästen råkar vara kvinna, som jag ser det, utan det är specifika egenskaper som lyfter fram det kvinnliga perspektivet, egenskaper som intuition, visdom, öppenhet, mottagande och kärlek.

Vår starkaste kvinnliga förebild i den kristna kyrkan är Maria, Jesus mor. Av tradition framhålls Maria som den väna jungfrun, den rena och obefläckade, den evigt förlåtande, passiva och kärleksfulla modern. Den bilden tror jag främst är skapad av en patriarkalt styrd kyrka, d.v.s. manligt dominerad.

Min bild av Maria är istället att hon var en ovanligt stark och andligt öppen kvinna, som vågade sätta sin tillit till Gud, följa sin inre röst och gå emot den tidens sociala regler och normer, en kvinna med stor livserfarenhet och djup visdom.

Maria och den roll hon har spelat i kristendomen, har i århundraden tonats ned i vår västerländska kyrka, av olika skäl. Men nu börjar hon komma tillbaka igen, genom ikoner, skulpturer och berättelser om hennes liv, som framförallt hjälper oss att lyfta fram ett kvinnligt perspektiv i den kristna kyrkan.

Maria är en budbärare av andlig kraft och förnyelse inom kyrkan. Maria har något viktigt att säga dig. *”Lyssna till ditt hjärta”*, säger hon, även om det strider mot samhällets normer och uppsatta regler. Ditt hjärta är din vägledare. Våga vara öppen och mottagande. Gud talar även till dig, om du vågar lyssna...

*Ulla Karlsson*

*Präst i Västanfors Västervåla församling*

*E-post: [ulla.karlsson@svenskakyrkan.se](mailto:ulla.karlsson@svenskakyrkan.se)*