

# Eskiln runt

Att göra en ”Eskiln runt” då och då i livet är en mycket bra investering. Dels får kroppen sitt och själen får komma nära träd och vatten. När vi möter varandra på denna naturstig upplever jag att det ofta blir ett möte som är öppet och generöst. Det känns bra att komma till Eskiln.

I tisdags kväll kände jag att jag behövde göra en runda. Det stora politiska valet var avgjort och många tankar surrade i mitt huvud. Vart är vi på väg? Just i valtider blir det tydligt hur olikheterna på vår syn på samhället ser ut. Många människor väljer att visa sitt missnöje vid valurnan, och en valanalytiker som analyserade valsiffrorna sa ”dessa väljare bär också på ett stort politikerförakt”.

Är det någonting som det borde vara rött ljus för så är det inför ordet *förakt*. För mig är det ett mycket farligt ord för det trampar, klampar och stampar på något som finns. Om föraktet får härja fritt i tanken och i känslorna så äger denna felaktiga och farliga medmänskliga hållning en märklig förmåga att minska motståndet mot att också i ord, tal och i handling trampa och stampa på det som är föraktets måltavla. I det här fallet talar vi om våra politiker.

Är du bärare av ett sådant politikerförakt? Lyssna då på mig nu för här kommer en tanke från ”Eskiln runt”. -Vi lever i ett demokratiskt land. Vi har rätten att rösta fritt. Politiker har fått ett vackert och stort mandat att bygga det samhälle som medborgarna röstar fram. Vi behöver politiker som äger förmågan att omsätta och förmedla visioner om hur det goda samhället når fram till alla som bor här. Det är ett mycket svårt och utsatt uppdrag. De som vågar, orkar och vill ställa upp som politiker ska självfallet ifrågasättas, kritiserats och berömmas, men aldrig, aldrig bemötas med *förakt*. För i slutändan betyder det att du bär på ett förakt för själva systemet, vårt demokratiska samhälle. Om du inte tycker att vi ska ha demokrati, vad tycker du att vi ska ha istället??!

Mina allvarliga funderingar om detta fula och elaka ord, gör mig faktiskt så upprörd när jag går min runda, att jag ett tag funderar starkt på att hoppa i Eskiln och kyla ner mig! Egentligen skulle jag kanske behöva göra en runda på vattenskidorna i den sk wake-board banan som finns vid Eskiln. Men jag vågar inte och jag intalar mig också att säsongen är över för denna vattensport för i år.

Jag närmar mig den lilla Korpen-stugan som är stängd för säsongen. Det är en fantastisk fröjd att se mängden av folk som gående är på väg till tisdagskvällarnas ”Eskiln runt”. Till kluriga frågor och god gemenskap som liksom låter själen, anden och kroppen få sitt. Tack till er som gör den möjlig både sommar, höst, vinter och vår. Ett fyrfaldigt leve för ”Eskiln runt”, tycker Li.

*Li Lundberg, präst i Västanfors Västervåla församling  
mejl: li.lundberg@svenskakyrkan.se*