

## En vänlig grönska

En vänlig grönskas rika dräkt har smyckat dal och ängar, så börjar en av våra vackraste sommarsalmer. Det är något alldeles speciellt med den här tiden, eller hur! Det är som om man fylls med nytt liv, när man ser den skira grönskan breda ut sig, alla knoppar på träd och buskar, tulpaner och andra blommor som frimodigt sticker upp sina bladverk i rabatterna, trots att frosten fortfarande lurar om nätterna.

Har du tänkt på att blommor, de blommar i all sin prakt och skönhet, utan tanke på att de borde göra något annat. De jämför sig inte heller med andra blommor. Den minsta lilla tussilago eller blåsippan står där stolt i backarna. Den tänker förmodligen inte heller att den skulle vilja vara en tulpan eller påsklilja istället.

Blommor blommar inte heller för att någon har sagt åt dem att blomma, eller för att någon vill det. De blommar enbart för att det är deras uppgift. De slösar med all sin prakt oavsett om någon ser dem eller inte, vare sig någon gillar dem eller inte. Blommor blommar lika överdådigt vem som än tittar på dem, vare sig de står ensamma ute i skogen eller i den finaste rabatt.

Tänk om vi människor kunde ta till oss lite av blommornas sätt att vara. Tänk om vi kunde lära oss att blomma ut i våra liv, våga visa oss som de vackra varelser vi är, utan att jämföra oss, eller söka bekräftelse av andra för att våga blomma.

En blomma tvekar inte när den är på väg upp ur jorden och tänker att den inte törs växa vidare, för att det är så otäckt här uppe och man inte vet vad som kan hända i livet. Den växer frimodigt vidare och det kan vi också göra, utan att tveka eller be om lov. Gud har skapat var och en av oss med en intensiv önskan om att vi ska glädjas åt livet och varandra. Det är vår uppgift att ta tillvara på och förvalta den gåvan.

En skön vår och försommar önskar jag dig!

*Ulla Karlsson, präst i Västanfors Västervåla församling*  
e-post [ulla.karlsson@svenskakyrkan.se](mailto:ulla.karlsson@svenskakyrkan.se)