

En ovanlig superkraft

Barnen leker på golvet framför mig. Jag överhör deras konversation:

–Vad skulle ni vilja ha för superkraft?

–Åh kunna klättra som Spiderman.

–Vara snabb som the Flash!

–Stark som Captain America!

Vi älskar ju verkligen våra superhjältar. Varje år kommer nya storfiler upp på bioduken och i våra streamingtjänster där vi får se hjältarna med sina superkrafter rädda världen och mänskligheten, gång på gång.

Jag tänker på mannen som red in i Jerusalem för ca 2000 år sedan. Mannen som mottas av folket som en hjälte. Folkmassorna som strör palmlor och lägger ut sina mantlar på marken för mannen som de hälsar som en konung. Så ropar de Hosianna, som betyder rädda oss. De jublar den de väntat på, hjälten som ska komma och rädda folket ur ockupation. Nu är han här, men Jesus rider inte in rustad för krig, utan på enkel åsna.

Jesus är den hjälte de väntat på, men kanske inte på det förväntade sättet. Han som de hört om mycket om, han som helar sjuka och väcker döda till liv. Han är en hjälte som kommer med ett radikalt budskap. Och nu är det dags, snart når oroligheterna sin kulmen. Jesus vet vad han rider in för att möta. Och sakta rider han nu in och möter folket med blicken, ser varje människa. Det är det hans radikala budskap handlat om, att se och möta alla människor med respekt, inte göra skillnad på människor.

Kanske är hans superkraft kraften att verkligen se varje människa jag möter. Se på människan framför mig med respekt och en kärleksfull blick. Med Jesus som förebild. Jag tänker att det är en superkraft vi får jubla för än idag. Vi behöver alltid mer kärlek i vår värld.

När Jesus rider in i Jerusalem och möts av folket jubel, så kommer han snart riva alla murar. Men inte genom muskelstyrka eller en stor krigsmakt. Nej helt tvärt om, han segrar genom att visa sig svag. För Jesus går nu mot sin död och uppståndelse. Mot en ny värld, där Gud visat att hans kärlek går genom döden för mänskligheten.

Vi får likt barnen ta upp våra mantlar och ge oss ut i världen. Och aldrig sluta berätta om den märklige hjälten som lämnat uppgiften till oss att sprida kärlek, öppenhet och respekt. Och om du blundar kan du se honom komma ridande där borta. Jesus, full av kärlek. Och Gud möter din blick där i vimlet av människor, för att du är älskad och Gud är med dig. För Gud vet hur det är att vara människa.

Josefine Jehrlander, präst i Svenska kyrkan

Texten är hämtad från blogg.svenskakyrkan.se/tankarinförhelgen