

## En märklig vecka tar snart sin början...

En vecka som innefattar allt ifrån den djupaste förtvivlan till den största glädjen. Jag tror vi alla kan känna igen oss i dess händelser. Palmsöndagen – den dag då Jesus kom inridande i Jerusalem och människorna stod längs vägen och ropade i glädje. Det finns dagar då allt är ljus och livet känns härligt och vi är omgivna av vänner. Men hyllningsropen avtog och man började ropa något annat: Korsfäst honom! För Jesus var inte sådan som människorna förväntat sig, de hade hoppats att han skulle visa styrka och makt. Men han gjorde inte det, han var sig själv och blev alltmer ensam. Det kommer tider i våra liv när ensamheten kan kännas svår, när vännerna försvinner och kanske sviker. Och det kommer långfredagar när sorger, sjukdom, död och bedrävelse möter. Tider då vi kanske känner att vi inte orkar mer... Men så finns det påskdagar! Det kan vara en ljusning som kommer när allt verkar som mörkast, något nytt som ger glädjen och livsmodet tillbaka!

Varje fågelunge som föds, varje tussilago och blåsippan berättar om Gud som skapat allt och som skapar nu. Våren kommer som ett tecken på att vi inte är övergivna. Vårsolen vill tina upp allt det som är fruset inom oss. För det finns en makt som är starkare än allt ont, starkare än döden. En kärlekens och livets makt! Han uppstod och finns här!

En riktigt glad påsk önskar jag er!

”Herren lever, orden når oss: Se, jag gör allting nytt. Framtiden väntar, res dig, gläd dig som människa!” Sv. Ps 155:3

*Bodil Engström, präst i Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling  
epost: [bodil.enstrom@svenskakyrkan.se](mailto:bodil.enstrom@svenskakyrkan.se)*