

# Den synliga och osynliga nöden

Mellan fastlagssöndagen den 15 februari och palmsöndagen den 29 mars pågår inom alla församlingar i Svenska kyrkan den stora fasteinsamlingen. Så även hos oss i Västanfors Västervåla församling.

Kyrkan har arbetat med denna insamling i många år. Det är en viktig profilfråga att bry sig om nöden och att göra någonting konkret åt den. I vår församling delar vi ut små pappersbössor att sätta på köksbordet, vi ordnar konserter, brödförsäljning, lotterier och modevisning. Prästerna säljer prästost och frivilliga ”skramlar bössa” en dag i slutet av mars. Alla pengar som vi får in direkt eller via swish eller via insättning på konto går till Svenska kyrkans internationella arbete. Pengarna går vidare till projekt som är noga utvalda och tydligt beskrivna i boken Insamlingskatalog 2015. Här finns till exempel projekt 220 Rumänien:

*”I Rumänien lever en stor grupp romer helt utanför samhället och saknar försörjningsmöjligheter. Svenska kyrkan och Kyrkans nödhjälp i Norge samverkar med Franciskanska orden i Rumänien. I staden Roman har ett socialt centrum startats. Här finns yrkesutbildningar, förskola, skola, hälsovård och kulturella aktiviteter för barn och unga.”*

Detta är ett långsiktigt stödprojekt för att skapa förutsättningar för utsatta romer att förändra sina liv. Gå gärna in och läs mer på: [www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete](http://www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete)

Idag lever vi i en ny värld när det gäller den synliga och den osynliga nöden. Många av oss är duktiga på att bidra med pengar till olika TV-sända kampanjer eller är trogna månadsgivare i många år. Det finns hos många av oss en inbyggd vilja att bry oss om människor i nöd.

Sedan en tid tillbaka möter vi tiggare i vår ”trygga närmiljö”. Vi har olika åsikter om dessa människor som

vi möter varje dag. Det är den tydliga, synliga nöden, som vi måste förhålla sig till på något sätt. Samtidigt vet vi att det även finns en stor osynlig nöd ute i världen som vi aldrig möter personligen.

Själva lever vi i ett samhälle som vill bygga upp en socialt trygg miljö för oss alla. Vi betalar en stor del av vår inkomst till samhället för att ge oss denna sociala välfärd, därför att vi tror på möjligheten att skapa sociala strukturer som bygger upp denna välfärd genom våra pengar. Vårt samhälle är uppbyggt på denna idé.

Rumänien är ett EU-land och det är medborgare från bland annat detta land som gör nöden synlig. Det är viktigt att Rumänien axlar sitt ansvar för sina egna medborgare, även romerna. Jag är som EU-medborgare glad för att det också pågår ett starkt påtryckningsarbete på Rumäniens ledare, att förvalta de EU-pengar som de erhållit till stöd för sina romska medborgare.

Så här lyder min enkla matematik när det gäller fasteinsamlingen och som tydligt visar hur en liten slant kan bli till en stor slant: om alla vi i Sverige la en 5-krona i den lilla pappersbössan skulle det finnas 45 miljoner kronor att omsätta. Ett bra exempel på devisen ”många bäckar små, gör en stor å.”

PS. Hämta gärna en fastebössa i Brukskyrkans kafé! DS.

*Li Lundberg, präst i Västanfors Västervåla församling*  
mejl: [li.lundberg@svenskakyrkan.se](mailto:li.lundberg@svenskakyrkan.se)