

Den röda styråran

För många år sedan var jag och mina vänner på Svenska kyrkans grundkurs med om en kyrkbåtsrodd i Rättvik. Det var soligt och varmt och vi begav oss ut på Siljan i den stora kyrkbåten med några vana roddare i täten som skulle leda oss. Allt började i frid och fröjd, alla var glada och uppsluppna, det här skulle bli roligt! Men det var lättare sagt än gjort. Den stora åran var väldigt tung. Framför mig hade jag en man som inte förstod svenska, så han begrep inte vad ledaren sade, och jag fann mig själv förtvivlat kämpande för att hålla fast i åran och försöka hålla mig kvar i båten! Det var riktigt otäckt ett tag. Jag skrek och gormade så det stod härliga till och mina stackars kurskamrater fick uppleva en helt annan Ulla än de var vana vid. Men så var det någon som sade: ”Du måste titta på den röda styråran, då blir det rätt”. Så jag försökte ta mig samman och ro i takt med den röda styråran och se; Då plötsligt gick allt som en dans när alla hade koll på den röda styråran och rodde i takt. Och den dramatiska kyrkbåtsrodden blev riktigt lyckad till slut.

Vad vill jag då ha sagt med den här händelsen kanske ni undrar. Jo, det blev en viktig symbolisk bild för mig om vad det handlar om att följa Jesus. Jesus blev för mig ”den röda styråran”. Så länge som jag försöker styra och ställa själv kan det bli lika gungigt som i kyrkbåten, men när jag håller blicken på Jesus, då vet jag vad jag ska göra. Jesus är min ledstjärna, min förebild i allt jag gör. Ibland lyckas jag bra, ibland sämre, men jag vet att jag alltid har ett stöd, en medvandrare i Jesus.

Sommaren är den tid på året som de flesta av oss längtar efter, ser fram emot och njuter av i fulla drag när den äntligen kommer. I vår tid då tillvaron snurrar fortare och fortare, behöver vi än mer skapa tid och utrymme för vila och rekreation. Rekreera är ett intressant ord. Det betyder återskapa, vi behöver återskapa något som kanske har gått sönder eller blivit lite tilltufsats. Återskapa kontakten med källan, livets mening eller Gud, som vi uttrycker detta i kyrkan. Ord är inte alltid viktiga, men det viktiga är att vi ger utrymme för vår andliga längtan och känsla av mening och sammanhang i tillvaron.

Varför inte ta tillfället i akt i sommar och återskapa eller förnya *din* kontakt med källan till allt liv? En riktigt skön sommar önskar jag er alla!

Ulla Karlsson

Präst i Västanfors Västervåla församling

e-post ulla.karlsson@svenskakyrkan.se