

## Bygga vindskydd eller vindmölla?

I pingstens evangelium blåser det stormvindar. Guds Andes vind sveper genom rummet där apostlarna sitter och alla fylls av Ande och kan plötsligt göra sig förstådda på all världens språk. Alla apostlarna, med sina olikheter, behövs för att föra ut budskapet; att Guds ande nu finns hos oss alla. Till och med inom oss alla om man tänker på att ande och andning faktiskt är samma ord.

När det blåser i samhället, på ett mer metaforiskt sätt, så kan man välja två olika förhållningssätt. Antingen bygger man vindskydd för att kunna hålla på med det man vill och inte bli störd. Alternativt bygger man en vindmölla\* och drar nytta av den energi vinden ger.

I överförd betydelse så vill jag likna den vid min trädgård och mina blomrabatter. Det är ganska ofta på det sättet att jag försöker odla blommor som inte alls vill växa hos mig. Jag har väl antagligen fel jordmån, fel klimat eller någon annan växt som kväver den jag vill ha kvar. Det märkliga är att jag hela tiden försöker få de där blommorna att trivas med samma resultat. Ibland tänker jag att jag borde låta de där blommorna som *verkligen* trivs att få plats. Det är väl dem jag borde underhålla och vattna i stället? Det kan ju tyckas vara rätt enfaldigt att försöka jobba *mot* de blommor vi kallar ogräs. Maskrosor till exempel. De tycks ju kunna växa nästan överallt.

Men att bara låta maskrosorna växa det är lite som att bygga vindskydd och bara gömma sig. Det är ju skönt att bara ligga och vila och njuta av det där gula som sticker upp ur gräsmattan men i längden blir det rätt enahanda och tråkigt och jag tror inte att det är Guds vilja. Jag tror att mångfald är det som Gud vill med sin skapelse. Det finns plats för många olika blommor. Vissa drar nytta av varandra och kan skapa mikroklimat i trädgården som gör att blommor som normalt inte borde överleva ändå gör det. Jag tror att det är bättre att bygga den där metaforiska vindmöllan och dra nytta av energin det ger. Jag tycker att det är intressantare med många olika blommor i trädgården än att bara ha en enda. Det är roligare ätt fortsätta att plantera blommor med andra färger än gult. Det ger energi och glädje att ha många olika blommor runt sig.

Jag tror också att det är genom mångfald som världen blir lite mer intressant och rolig att leva i. Det kan vara bekvämt att gömma sig bakom vindskyddet men energin och lusten att skapa tillsammans med Gud den går helt förlorad. Jag tror att vi människor är satta att leva tillsammans och inte isolerade. Det behövs flera olika sorter för att det ska bli intressant. För nog vore det tråkigt att bara möta sådana människor som är precis likadana som du själv? Nog

är väl mångfald roligare än enfald? Det finns rum för alla, till och med maskrosorna som kallas ogräs men bidrar till mångfalden.

*Lars Frisk, präst i Västanfors Västervåla församling*

*epost: [lars.frisk@svenskakyrkan.se](mailto:lars.frisk@svenskakyrkan.se)*

*\*vindmölla – väderkvarn/vindkraftverk*