

## Våra nya religioner del 25

### ”Be cool”

Ser framför mig en grabb som kommer hasande fram med en keps som sitter bakvänt. Han gör ett tecken med fingrarna som betyder ”be cool.” Vad nu det betyder för honom? Om det är att vara lugn och ”nertaggad” så är det oförargligt. Även om det är ett uttryck för osäkerhet, identitetslöshet, bristande självförtroende. Något som kan gå överstyr och bli till tuffingarnas marknad där den hårdaste vinner. Knytnävarnas egna lagar blir en verklighet. Hårdheten har fått sitt eget utbud som ett fenomen på en offentlig scen. En plats där det haglar klichéer över betraktaren. Vi äldre blir rädda och undrar vad som gått fel. Vad vi har gjort för fel när det gäller den unga generationen som uppenbart inte vill vara med i byggandet av ett mänskligare samhälle? Det samhälle vi ser byggas upp står på en annan grund. ”Den starkes villkor gäller i allt.” Pengar är makt och den som inte har pengar använder våld för att få makt. Konstigare är det inte. Förutsättningen att ”be cool” betyder då att ”skita i allt” och bli en okänslig individ som gör sin egotripp. Därför sitter kepsen bakvänt som en signal till alla andra att flytta på sig, för jag är mer ”cool” än vad du är, hårdare och mer känslomässigt död i relationen till medmänniskor.

Att vara avstängd för att vinna osårbarhet är det många som tror på som en bra livsväg. Problemet är att när någon låst sin dörr och kör ”be cool” så kan den rosta igen för gott. Riktig vänskap kan inte uppstå eftersom det inte finns några förutsättningar för kommunikation, inte på ett djupare plan. Visserligen kan jaget visa upp statistik från Facebook som visar på antalet ”friends.” Det är enkelt med ”friends” på en datorskärm. Det är riskfritt och du kan förbli osårbar och behandla andra som om de också var osårbara precis som du. När det inträder så blir du en farlig person. En elefant i en porslinsaffär. Ett ego som känner sig trängd och hotad för minsta lilla, rädd för konkurrens från de andra som vill vara ”be cool”. Vänskap är något som handlar om sårbarhet inför den äkta kärleken. Att vara beredd att lida, glädjas, lyssna, stödja och ge ett värde till någon annan människa i skapandet av en relation. Då finns det inte plats för ”be cool” eftersom det avstänger och skär av livsnerven. Hjärtats puls upphör och digitaliseras som något utanför kroppen. När det inträffar att kroppen blir ”cool” är det dags att skriva en dödsattest och det är inte speciellt ”coolt.” Vuxenhet är att varje dag göra valet mellan att vara inlåst i mig själv eller att välja vänskapen som livsform och innehåll. Om du väljer det senare så har vi mycket att tala om. Vågar du inte så har vi inget att säga varandra. Då får vi stirra på datorskärmen istället för där slåss det om att vara den coolaste med ”rätt att döda.”

*Per-Arne Bengtsson, präst i Västanfors Västervåla församling  
epost: per-arne.bengtsson@svenskakyrkan.se*