

Församlingsresa 15 september – en resa för kropp och själ

Denna höst valde vi att ordna en församlingsresa på en söndag. Det har vi inte gjort förut. Och då blev det helt naturligt att knyta an till just den söndagens gudstjänst-tema som var ”medmänniskan”. Vår tanke var att ge våra medresenärer en upplevelse som kändes bra för både kropp och själ. Resan tog sin början en vacker söndagmorgon och Lasse var vår busschaufför. Ett 30-tal förväntansfulla medmänniskor steg på bussen och vi for iväg mot Örebro och Naturens Hus. Vi reste genom ett landskap där höstfärgerna anades lite grand, solen lyste och gav oss sitt gensvar: Ni får en fin dag tillsammans!

Min kollega Birgitta, som med stor kärlek planerat vår resa, tog fram sångbladen. Helt plötsligt kändes det som att vi var en sångkör på turné, härligt!

Vi anlände till staden Örebro och här fick Lasse verkligen visa att han kan köra buss. Olika vägarbeten mitt inne i stan parerade han på ett tjugigt sätt och vi kom fram till Naturens hus, som för de flesta av oss var en helt ny plats. Här kommer lite reklam för denna oas:

”Mittemellan Oset och Rynningevikens naturreservat finner du Naturens Hus Restaurang och Café.

En samlingsplats för alla som gillar en utflykt i naturen, bra mat lagat från grunden med kärlek och hållbara råvaror, fika utan onödiga tillsatser och bra personlig service”.

Vi gick över en bred liten bro och in i en vacker byggnad med stora fönster, och här fick vi njuta av en himmelskt god morotskaka. Det kändes som att sitta ute i naturen. Vid borden sjöng det av samtal, nya möten med varandra. Det är så viktigt för oss människor, att få möta och språka med sin medmänniska, bli bekräftad och sedd. Det har varit ett sant genuint medmänskligt behov i alla tider, även i vår tid!

Färden går vidare mot Loka Brunn: *en brunnsort vid orten Loka, Hällefors kommun i Grythyttans socken i Örebro län .Öppnades 1720. Därmed är Loka brunn en av Sveriges äldre kurorter. Inom anläggningen finns 54 byggnader med 250 hotellrum.*

En efterlängtd lunch buffé väntade på oss där. Det var fullt med andra resenärer i den stora vackra byggnaden. Vi åt vår lunch i en egen matsal längre in och för mig var det ett kärt återseende av just detta rum.

Här inne firade jag min 60-årsdag i maj månad 2014. Ett mycket kärt minne för mig och min familj.

Vi var många söndagsresenärer som besökt Loka Brunn tidigare vid födelsedagar, kurser eller som besökare på spa-anläggningen. När vi druckit kaffe/thé och njutit av god chokladkaka i salongen kom Daniel, vår guide. Vi fick en alldeles fantastiskt resa med honom som ciceron. Daniel började arbeta vid Loka Brunn redan som 14-åring, i köket. Nu stod han framför oss som försäljningschef. Daniel är en härlig guide som levandegjorde historien om Loka Brunn för oss. År 2007 var risken stor att ”hälsokällan i Bergslagen” skulle förfalla helt och försvinna på grund av dålig ekonomi. Då beslutade ägaren att sälja fastigheten Loka Brunn **och** rättigheterna till brunnsanläggningen, dvs Loka Brunns vatten, till den nya ägaren, Spendrups bryggeri. Det är en ägare som vill att Loka Brunn ska fortsätta att vara en levande historisk plats. Och vi som var där den 15 september kan intyga: det är en levande, vacker historisk plats att uppleva tillsammans. **Stort tack till alla er som följde med på årets församlingsresa!**

Li Lundberg, präst i Västanfors Västervåla församling

epost: li.lundberg@svenskakyrkan.se