

## Se jag gör allting nytt!\*

Vid många tillfällen i livet så har jag tänkt att nu ska det bli en nystart, nu ska jag bryta mina gamla mönster. Det har ibland handlat om nyårslöften och ibland om triviala saker som att jag lovar mig själv att hänga in kläderna i garderoben så att de inte längre ska ligga och skräpa på den där stolen. Ibland har den där nystarten fungerat men allt som oftast så faller jag in i gamla vanor och klädhögen växer eller nyårslöftet bryts. Man kan ju förstås se det som ett misslyckande men ibland är invanda mönster inte bara negativt.

Den kyrkliga gudstjänsten har haft samma slags struktur under 2 000 år. Den gudstjänst som Justinus Martyren beskriver från 100-talet firar vi fortfarande. Givetvis har orden förändrats, musiken komponerats om och ritualerna har förnyats, precis som en del annat i själva kyrkan. Men strukturen och grundidén är densamma.

**Vi sjunger tillsammans och vi hör Bibelns berättelser läsas. Vi ber tillsammans och vi delar måltid med varandra. Sedan får vi stärkta av måltiden och Guds välsignelse uppdraget att ge oss ut i världen för att dela med oss av vad vi fått.** Det här är själva grundstrukturen som inte har ändrats på 2 000 år.

Nu lever vi i dagarna efter kyrkovalet. Ibland utmålas valet som att, om den ena eller andra nomineringsgruppen vinner majoritet, så kommer allt att bli nytt. Så kan det aldrig bli i kyrkans värld. Evangeliet (det glada budskapet om Jesus Kristus) är oföränderligt, även om det ibland kommer nya översättningar och språket blir modernare, och jag skulle säga att gudstjänstens struktur också är oföränderlig.

Men därmed inte sagt att det inte kommer att ske förändringar. Det är förstås en slags nystart vid varje val och det är bra att det kommer in ny energi i förtroendemannaledet. Det möjliggör nya tankar och idéer som får möta gamla beprövade former. Likaså tar vi ibland förnyade tag vad gäller gudstjänsterna. I just vår församling har vi under många år provat olika former av gudstjänstfirande. Som exempel kan man nämna Rock- och Popgudstjänsterna, temamässor med extra mycket musik eller gudstjänster med intressanta samtal som tema. Ibland har vi skrotat vissa former av gudstjänster och ibland har vi nysatsat med helt nya idéer. Den här hösten kommer vi att pröva nygamla former i Västanfors kyrka. Den som är en van gudstjänstbesökare kommer att känna igen strukturen även om musiken har en annan ton. Den som är ovan kanske känner sig främmande inför något men så kan det kännas ibland för alla.

I Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, så hittar man min ”rubrik”. – Se jag gör allting nytt\*. Just det får vi nog överlåta till Gud vid tidens slut för gamla mönster är sannerligen inte att förakta.

Jag tror att jag ska ta tag i min klädhög i sovrummet och se om det mönstret är möjligt att bryta men vad gäller gudstjänstens mönster så är det faktiskt svårslaget. Det har överlevt i 2 000 år för att det är ett riktigt bra mönster. Det ska vi inte ändra på även om *allt kommer att bli nytt*. Vi är ett sjungande folk och det kommer vi fortsätta att vara. Vi kommer även de kommande 2 000 åren att hitta betydelse och visdom i Bibelns berättelser. Vi behöver dela måltid och dela med oss av det överflöd som finns vid Nattvardsbordet även till dem som inte kunde komma till kyrkan och vi behöver höra välsignelsens läkande ord och Guds löfte, att han är med oss alla dagar till tidens slut. Det mönstret kommer vi inte att bryta.

\*Upp 21:5

*Lars Frisk, präst i Västanfors Västervåla församling epost: lars.frisk@svenskakyrkan.se*