



# Bibelsiktningen

Vissa saker tenderar människor att ha en uppfattning om trots att man bara känner till saken eller fenomenet helt flyktigt. Man har kanske läst ett kort utdrag eller hört andra återberätta något och sen är det klart. Man har sin uppfattning färdig och det är svårt att ändra på den. Ett exempel på detta är Bibeln. Få av oss har läst mer än en bråkdel av allt som står där men många har en bestämd uppfattning om det som är skrivet.

Bibeln är utan konkurrens den mest spridda boken i världen. Man räknar med att 3,9 miljarder Biblar har tryckts. Den är tryckt under en period av 500 år och den fortsätter att tryckas i stora mängder varje dag. Tvåa och trea i ”tävlingen” sägs vara *Maos lilla röda* med 830 miljoner och *Harry Potter* med 400 miljoner exemplar. Även listan över de mest lästa böckerna under de senaste 50 åren ser likadan ut enligt Litteraturmagazinet.

Men hur mycket läser egentligen den genomsnittlige Bibelläsaren? Jag skulle tro att det är ganska begränsat trots att Bibeln som sagt ligger i topp bland lästa böcker. Man läser ju oftast inte Bibeln som en roman, från pärm till pärm. Nej Bibeln måste man läsa i portioner. Man måste välja vilka stycken man ska läsa och texten kräver ofta en del funderingar och kanske ledning i hur man ska förstå det som står där.

Bibeln är ju nämligen ett bibliotek med en massa böcker. 77 böcker för att vara exakt. I vissa Biblar är det ”bara” 66 böcker för vilka böcker som hör till bibelkanon har varit omdiskuterat. Vissa av böckerna är kanske inte ens böcker utan brev. Andra böcker innehåller ordspråk och poesi. Där finns sånger och historiebrev. Där finns myter, berättelser och stamtavlor. Och här finns inte minst regler, lagar och påbud som har påverkat vår värld och vår syn på vad som är rätt och riktigt mer än någon annan skrift.

Som präst har man under utbildningen förmånen att få läsa större delen av Bibeln under handledning och utbildning. En slags besiktning av texterna kan man säga. Man läser inte texterna för att man ska tro på ett särskilt sätt om dem utan för att man ska kunna bilda sig en uppfattning om vad som står och hur det har utvecklats till tro. En vetenskaplig läsning till största delen. Bibeln är nämligen inte föremålet för tron utan där finns beskrivet hur troende människor har erfarit Gud och försökt beskriva det för kommande generationer för att vi också ska kunna tro.

Personligen så läser jag alldeles för lite i min Bibel men jag försöker då och då ”besikta den”. Just nu läser jag ett kort brev från Paulus till församlingen i Tessalonike. Den här texten räknas till en av de äldsta texterna i Nya Testamentet och är skrivet runt år 50 e. Kr.

Prova du också och gör en kort besiktning av den Bibel som du sannolikt har hemma någonstans.

Ps. Om du inte har någon Bibel så är du välkommen att kontakta mig! Får du en kallelse till Bibelsiktningen så är du välkommen att boka tid! Ds.

*Bibelns dag infaller den 22 januari.*



## Bibelsiktningen

*Lars Frisk, präst i Västanfors Västervåla församling*

*epost: [lars.frisk@svenskakyrkan.se](mailto:lars.frisk@svenskakyrkan.se)*