

Barbro "Lill-Babs" Svensson har lämnat oss

Jag sitter hemma och lyssnar på talen från minnesgudstjänsten för Lill-Babs i Storkyrkan i gamla stan i Stockholm. Alla som talar delar tydligt en gemensam stor beundran inför Barbros sätt att bemöta alla hon mötte. Att hon ägde en stor och stark vilja att verkligen *se* människan hon mötte.

Det var en härligt fin stund, som också förstås innehöll musik. Nyskrivna dikter och nyskrivna sånger till Barbro. Om du har möjlighet att se om denna stund i Storkyrkan så gör det!

En gammal vän sa att "det finns **ett före** 3 april och **ett efter** 3 april", ett liv tillsammans med henne och ett liv utan henne. I en radiointervju med Barbro fick hon frågan om hon var rädd för att dö. Hennes korta svar löd: "Nej, men jag vill att det ska gå fort."

Lill-Babs var en folkkär artist, alltså omtyckt av många. Här kommer några ord från personer som ville komma till Storkyrkan söndagen den 27 maj för att hylla och hedra henne.

Ann-Irene och Terese står längst fram i kön på kyrktrappan:

"Hon var en fantastisk människa som betytt mycket för många. Det känns viktigt att vara här och hedra henne i dag. Jag har träffat henne många gånger, på konserter och i Järvsö. Jag minns särskilt när hon ringde och sjöng för mig när jag var klar med min förskollärautbildning 1993. Att hon tog sig den tiden. Och hon skrev många kort. Jag tror hon var sådan mot alla sina fans och hon har hjälpt många artister. Hon tog sig tid att säga att någon var bra", berättar Terese.

Gudrun, Lars och Gunilla har tagit med sig rosor som de vill lämna i kyrkan.

"Vi är här för Lill-Babs skull. Det känns tomt. Vi känner en stor saknad. Vi jobbar på förskola och lär barnen hennes sånger", berättar Gunilla.

"Vi lär dem "Leva Livet". Vi vill att den glädjen ska levas vidare", säger Gudrun.

Niklas och Henrik har stått i kön i ett par timmar nu. De beskriver stämningen i kön i Lill-Babs anda.

"Folk är så trevliga mot varandra, fast de inte känner varandra." Henrik säger att Lill-Babs betytt jättemycket för honom under hela livet och att det kändes självklart att komma hit för att hedra henne i dag. "För mig var hon själva urmodern för girlpower. Man kan gå i bräschan för saker på olika sätt och det tycker jag att hon har gjort." Han träffade henne sista gången när hon höll sin sista konsert.

SVT Nyheter direktrapporterade och uppmanade läsarna att skicka in sina minnen av och sista hälsningar till den folkkära artisten. Här kommer en kort och en lite längre hälsning:

"En superfin människa"

"**Sommaren 1966** var vi ett stort antal värnpliktiga som lyckats ta oss från I 21 i Sollefteå till den folkpark några mil därifrån där du Barbro skulle uppträda. Men du var försenad och vi militärer oroliga då vi måste vara tillbaka före midnatt. Så kom du äntligen: "Hej kära soldater. Tack för att ni kom hit. Jag har just talat med nattbefälet på ert regemente och ordnat nattpermis till er alla. Så nu kör vi igång och har kul tillsammans." Wow vilken kväll. Tack Barbro!"

Jag har alltid beundrat Barbro Lill-Babs för sin stora livsglädje men det är först nu, efter hennes död som jag förstår vidden av hennes stora människokärlek. Hur djupt älskad hon är av många, för sitt sätt att vara medmänniska. Det finns verkligen ett före och ett efter, den 3 april 2018!

Li Lundberg, präst i Västanfors Västervåla församling
epost: li.lundberg@svenskakyrkan.se