

Att vara medmänniska

Vad innebär det att vara medmänniska? Hur ska vi förhålla oss till medmänniskan? Vem är min medmänniska? Kommer du ihåg bibeltexten om den barmhärtige samariten i Lukasevangeliet? Är det människan bredvid mig? De som är härliga eller de som är besvärliga? Somliga är trevliga. Andra är mycket otrevliga. De är underbara och underliga. En del tycker du om, andra har du hemskt svårt med – konstigt folk som ibland gör dig illa, talar illa om dig, luktar illa och inte tycker om dig. Är det så du tänker?

När vi rör vid något lämnar vi fingeravtryck. Vi lämnar avtryck på dörrhandtag, glas och möbler, allt möjligt. Det har vi hört mycket talas om nu under pandemin. Vi vet ju att när polisen letar brottslingar letar man också efter fingeravtryck. Men en annan sorts avtryck, som jag tycker är viktigt att vi alla lämnar efter oss, är hjärtavtryck. Vad menar hon? nu kanske du tänker. Jo, jag menar att man ska säga något snällt, att hjälpa någon, ge stöd till den som behöver. Trösta den som är ledsen. Det är lätt att lämna hjärtavtryck om vi tänker efter, Det är sådana positiva avtryck som alla människor behöver få känna. Jag tycker vi ska lova varandra att försöka göra hjärtavtryck på varandra. Då blir livet mycket gladare och roligare.

Här tycker jag att min spanska vattenhund Topi är en förebild. Hon ser oss alla människor och vad vi behöver. Topi och jag har förmånen att få ha andakter på Hemgården för Svenska kyrkan i Skinnskatteberg. Vi står tillsammans och välkomnar deltagarna innan andakten börjar. Sedan brukar Topi gå runt och hälsa en extra gång på deltagarna. När andakten börjar brukar hon komma och lägga sig på sin filt bredvid mig. En dag gjorde hon inte det. Då satt hon bredvid en deltagare hela tiden och la sin tass och sitt huvud mot hen. När andakten var slut var hon med och sa adjö till deltagarna. Då var det några som hade uppmärksammat Topis beteende. De var så glada för att Topi hade känt att hon behövde trösta den deltagaren, som just den dagen behövde extra stöd. Då gjorde Topi verkligen hjärtavtryck till sin medmänniska. Låt oss alla följa Topis exempel och gå ut och göra hjärtavtryck på våra medmänniskor. Tänk så mycket gladare, roligare och vackrare världen skulle bli då även en regnig novemberdag.

Barbro Wahlberg, veniat och förtroendevald i Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling*
epost: barbro.wahlberg@gmail.com

Veniat en person som av kyrkoherde eller biskop har fått ett särskilt tillstånd att predika vid gudstjänst i Svenska kyrkan.*