

Arbeta för det goda

I dagens debattklimat är det ett ständigt kritiserande av det som är fel. Politikers tillkortakommande och företagsledares tvivelaktiga metoder är ständigt i ropet för granskning och kritik. Visst är det viktigt med granskande journalistik, avslöjande av oegentligheter i samhället och konstruktiv kritik, men det saknas en viktig dimension i debatten. Det saknas kreativa lösningar, uppskattning, uppmuntran, positiva argument och erkännanden för det som är bra och fungerar i samhället.

För några år sedan skrev jag en debattartikel i Kyrkans Tidning, där jag ifrågasatte syndabegreppet. Vore det inte bättre om man lyfte fram det som är gott i människan, för att på så sätt hjälpa henne att växa och utvecklas, istället för att betona det som är fel, det som brister, det som har gått snett i våra liv. Det blev ett ramaskri utan dess like.

Vid en föreläsning för en tid sedan, framhöll jag som vanligt min syn på människan och hur mycket mer vi förmår när vi lyfter fram det som är gott och positivt i oss själva. ”Men Syrien då, vad gör vi med Syrien och all ondska som finns i världen?” var det någon som inflikade. ”Du är så glad, positiv och engagerad i det du säger”, fortsatte personen, men vad gör vi med all ondska...? Precis som om det skulle vara en motsättning i att tänka positivt, konstruktivt och arbeta för det goda, samtidigt som man är medveten om att det finns mycket elände i världen?

Vad gör det med människan att ständigt läsa i media om allt ondskefullt som sker i samhället och världen i stort, krig, terrordåd, mord, förtryck, förföljelser, skattefusk och miljökatastrofer? Jo, det skapar en känsla av maktlöshet, en känsla av att det är ingen idé, allt är ändå kört, det finns inget hopp för mänskligheten.

Moder Teresa lär ha sagt: ”Om jag blir inbjuden till en demonstration där man kämpar *mot* krig, kommer jag inte, men om jag blir inbjuden till en demonstration där man arbetar *för* fred, kommer jag gärna”. För vissa kan det tyckas som om budskapet är detsamma, men nyansskillnaden är stor. *Att kämpa mot det onda eller arbeta för det goda*. Smaka på den frasen en stund och känn att det finns en avgörande skillnad. Den första delen innebär kamp, den andra har en inneboende lätthet i sig.

Det görs så mycket bra varje dag, ute i landet, i samhället i stort. Människor på golvet, ”fotfolket” utför så många positiva handlingar varje dag, runt om i hela världen. Tänk om media till övervägande del skulle rapportera om dessa händelser. Hur skulle det förändra våra liv? Människor hjälper flyktingar, lär nyanlända svenska, händer sträcks ut, kontakter knyts, sjuka blir friska, goda gärningar görs ständigt, i små och stora sammanhang. Tänk om vi fick läsa om sådana händelser varje dag i våra tidningar? Tänk om TV, radio och sociala medier svämmade över av kärleksfulla handlingar, kreativa projekt och glada tillrop. Hur skulle det förändra våra liv och världen i stort?

*Ulla Karlsson
präst i Västanfors Västervåla församling*