

## Än så länge finns de...

Den här texten kommer att handla om våra kontanter, de ännu synliga slantarna vi har i vår plånbok. Somliga av oss har alltid synliga konkreta kontanter med oss i plånboken. Några kronor, några sedlar. De flesta av våra stora svenska banker finns till därför att våra pengar finns till. Och ändock är det just dessa stora bank-affärs-rörelser som **absolut inte vill** hålla på med några kontanter! Det är för dyrt att syssla med konkreta slantar och det är mera inkomstbringande att arbeta med betal-kort.

I ett **debattinlägg** i en av våra kvällstidningar stod det följande i mars 2015:

*”Sverige är ett av världens mest kontantlösa samhällen. Alltför många har alltför snabbt fått se bankernas kontanthantering försvinna från sin ort. På många bankkontor går det inte ens att sätta in eller ta ut kontanter och därför får folk åka långt, något som också kostar. Vi har alltså fått ett samhälle där bankerna bestämmer över om vi ska ha tillgång till kontanter eller inte.”*

**En pensionärsförening** bjöd in några riksdagsmän för att tala om vår ”sk samhälls-utveckling” mot det kontantlösa samhället och här kommer några röster:

-Man kan också peka på orimliga situationer om bara kort ska få finnas. Hur ska en äldre person med hemtjänst våga lämna ut sitt kort till ständigt olika personer för att få hjälp att handla? Vem tar ansvar när pengar försvinner för de äldre?

-Jag tycker bankerna har förbrukat sitt förtroende. De följer ju inte lagen som redan idag säger att kontanter ska tillhandahållas. Då får man skärpa lagstiftningen!

\* \* \* \* \*

Förra veckan var jag på en inspirationsdag för oss som arbetar med att samla in kontanter till Svenska kyrkans internationella arbete. Här kommer tre frågor och tre svar:

**Vad gör egentligen Svenska kyrkans internationella arbete?**

-Vi ger människor som lever i utsatthet på olika platser i världen möjlighet att själva förändra sina liv.

**På vilket sätt arbetar ni i hela världen?**

-Vi tillhör den världsvida kyrkan. Genom vårt nätverk finns vi i 140 länder världen över, som medlem i en av världens största biståndsallianser, ACT-alliansen. Vi arbetar långsiktigt för att människor ska få förutsättningar att skapa sig ett värdigt liv. Vi finns på plats innan katastrofen inträffar och vi stannar kvar efteråt.

**Söndagen den 7/2** börjar årets fasteinsamling inom Svenska kyrkan. Den pågår fram till vårdagjämningen, som infaller på palmsöndagen den 20/3. Pappersbössor finns utlagda i våra tre kyrkor under den här tiden och på Lindgården. I år har den lilla fastlagsbössan formen av en matlåda som heter **”Maträtten – för allas rätt till mat”**. Vi behöver dina kontanter, kronor och sedlar. Varenda liten krona är viktig – som jag brukar säga när jag står och skramlar bössa: ”Lägg 1 krona! Om alla i hela landet la 1 krona skulle jag få 9 miljoner kronor” Vilken svensk bank skulle tacka nej till 9 miljoner på ett bräde?!

*Li Lundberg, präst i Västanfors Västervåla församling  
mejl: li.lundberg@svenskakyrkan.se*