

Tänd ljus, tänd ljus!

Allhelgonahelgen är passerad och ljusen lyser på våra kyrkogårdar

På mitt köksbord brinner nästan alltid ett ljus. Det skapar ett lugn och en skön stämning. Jag kommer till ro i ljusets sken och det där ljuset kan man ladda med mycket symbolik. Det håller för det även om det är ett helt vanligt stearinljus.

I mina förberedelser för helgen så ingick ett besök på IKEA och det slog mig att de verkligen har medverkat till upplysningen av vårt land i bokstavlig mening. Det är få som säljer så mycket ljus som möbeljätten IKEA. Ni vet säkert hur det ser ut när man närmar sig kassorna på IKEA och man tvingas kryssa mellan pallar fulla med ljus. Idén är att man ska komma på att man behöver fylla på ljusförrådet när man står där i kön.

Jag tror att det finns en slags omsorg i deras tanke. Får man inte med sig något annat ut från IKEA så ska man åtminstone få med sig ljus. Ljus som ger både värme och stämning i hemmet. Visserligen så vill man att alla ska gå den där snåriga vägen genom hela varuhuset för att beskåda *hela* deras sortiment men den stressade tillåts ibland att gena och komma fortare till kassan om man inte är intresserad av en ny säng varje gång man passerar genom varuhuset. Men innan du kommer till kassan så ska du ges möjlighet att få fatt i nya ljus.

I kyrkans värld har det ibland varit så att man måste passera alla labyrinter för att kunna tillgodogöra sig det viktigaste. Man tvingades lära sig alla hemligheter som en högmässa rymmer för att komma fram till det som är viktigt. Men så fungerar det inte längre. Det finns verkligen djupa betydelser i alla ritualer och i allt som pågår i en gudstjänst, men allt behöver man inte förstå allt varje gång.

I vår strävan att förmedla ljus och hopp har kyrkan ibland fört människor vilse i på vår snåriga väg och bara fokuserat på att man ska komma längst in i butiken och titta på soffor varje gång man kommer till oss när det egentligen har handlat om att man behöver nya ljus.

I all den verksamhet som pågår i Västanfors Västervåla församling så vill vi att människor vi möter ska få med sig det allra viktigaste *varje gång* – **ljus** – och där behöver vi kanske lära oss av IKEA men där behövs också ni i vårt arbete. Vad är viktigt för att du ska hitta till ljusen? Hur ska vi kunna tända ljuset hos dig? Hur ska du kunna tända ljus hos andra?

*Låt inte mörkret hindra dig att söka ljuset.
Och när du funnit det, låt andra se,
pröva, övertyga sig.
Vill du, att ljus ska leva, tänd då hos andra samma längtan.
Tänd frimodighetens ljus i rädslans mörker,
tänd rättens ljus i korruptionens mörker,
tänd Trons ljus i förnekelsens mörker,
tänd Hoppets ljus i förtvivlans mörker,
tänd Kärlekens ljus i dödens mörker.
Tänd ljus!*

Bo Zetterlind

*Lars Frisk, präst i Västanfors Västervåla församling
epost: lars.frisk@svenskakyrkan.se*